

كَلِمَاتٍ خَالِدَةٍ فِيهَا نُورٌ بِالْمَعْرُوفِ وَيُخَوِّعُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

مَجَلَّةُ
مُخْتَارَات

seçmeler Muhtarat

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden



Bu sayımızda;
Hizb-ut Tahrir Merkezi
Medya Bürosu'nun Kudüs ve
Rohingyalı Müslümanlara
destek vermek için
düzenlediği kampanya
ile uluslararası alanda
düzenlediği diğer faaliyetleri
geniş şekilde ele alacağız.

SAYI 42 H. Mübarek Ramazan 1439 – M. Haziran 2018

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ

“Sonra Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Olacaktır.”



Şüphesiz Hilafet ticaret ve endüstridir, Dinin ve dünyanın bekçisidir,
onunla hükümler tatbik edilir, ceza hukuku işlev görür, hak yolunda fetihler yapılır.

Hilafet şeref ve koruyucudur.





Bismillahirrahmanirrahim

Açılış Konuşması

Recep Ayı, İslam ümmetinin hayatında çok büyük tesiri ve etkisi olan bir aydır; zira bu ay, efendimiz Muhammed (Aleyhissalatu ve's Selam)'ın Beytülmakdis'e götürülüp buradan da göklere yükselişinin ve 28 Receb 1342'de Allah'ın Resulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile sahabesinin kurulması ve temellerinin atılmasında çok büyük çabalar sarf ettiği İslam Devletinin (Hilafet) yıkılışının yıldönümüdür. Bunun üzerine Arap ve Türk hainlerinden bir avuç insan gelerek, sömürgeci kafirlerden oluşan efendilerinin planlarını uygulamak için bu muhteşem yapıyı yıktılar.

Her yılın 28 Receb günü akıllara, tüm İslam ümmetinin çektiği zulümleri, trajedileri ve korkunç sonuçları getiriyor. Nitekim dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca Müslüman hala İslam Devletinin (Hilafet) yıkılışının acısını çekiyorlar. Mesela Müslümanların kendi ülkelerinde büyük soykırımlara uğraması ve ümmetin servetlerinin yağmalanmasıyla birlikte kendi halkları pahasına sömürgeci kafirlerden oluşan efendilerini hoşnut etmek için Müslümanlara kendi istek ve arzularını dayatan Ruvaybida yöneticilerin iktidarları altında büyük acılar çekmeye devam etmesi gibi. İşte bunların hepsi, şahit olunan şeylerdir.

Nitekim Muhtarat'ın bu sayısını İslam Devletinin (Hilafet) yıkılışının yıldönümüne ayırdığımız gibi bu sayıda, Nübüvvet Minhacı Üzere İslam Devletinin yeniden kurulmasına acil ihtiyacı olan İslam ümmetinin anlayış seviyesini yükseltmeyi hedefleyen Hizb-ut Tahrir'in düzenlediği geniş çaplı küresel faaliyetlerinden bazılarını göz atacağız. Bu faaliyetlerden bazıları şunlardır; Amerikadan Tunus'a ve mübarek Filistin topraklarından Endonezya'ya kadar düzenlenen sempozyumlar ve büyük yürüyüşlerin yanı sıra Lübnan'daki otomobil konvoylarından küçük aslanların Sudan'daki Hilafet festivaline kadar dünyanın dört bir tarafında düzenlenen konferanslar.

Hizb-ut Tahrir'in dünya çapında düzenlediği bu sayısız faaliyetler, İslam hükümlerinin korunması ve tam olarak uygulanmasına yönelik bir dönüşü amaçladığından büyük bir istek ve arzuyla karşılanmış ve tüm İslam ülkelerinde ciddi bir yankı uyandırmıştır.

«الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَنْتَقِي بِهِ»

“İmam (Halife) bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” Zira Hizb-ut Tahrir insanları, ellerini Hizb-ut Tahrir'in elleri üzerine koymaya, dinin ikamesi için ciddiyetle çalışmaya, ümmetin çektiği baskı ve aşağılanmaları sona erdirmeye davet etmektedir.

Bu sayıda, H. 1439 Receb ayında büyük bir umut ve ilham kaynağı olmasının yanı sıra imanı güçlendiren ve büyük bir devin uyanışı olan Allahu Teala'nın vaadi Nübüvvet Minhacı Üzere Raşidi Hilafet için düzenlenen bazı geniş faaliyetlere ışık tutacağız. Ve Allah'ın izniyle o, bir göz kırpması kadar çok yakındır.

Muhtarat Dergisi Ekibi

H. Mübarek Ramazan 1439 – M. Haziran 2018



﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

Muhtarat Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden

İÇİNDEKİLER

Konu	Sayfa	Konu	Sayfa
Açılış Konuşması	2	Basın Açıklaması: Hilafetin Yıkılışının 97.nci Yıldönümünde, "Sonra Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Olacaktır."	4
Mübarek Belde Filistin: Hizb-ut Tahrir ve Kudüs halkı Mescidi Aksa'da "Hilafet ümmetin izzetini ve Kudüs'ün statüsünü geri döndürecek" sloganlarıyla buluştu	5	Hizb-ut Tahrir Mübarek Belde Filistin: Gazze'de "Hilafet Ümmetin Onurunu ve Kudüs'ün Durumunu Geri Getirecektir" başlıklı Hilafet konferansı	7
Endonezya: Hizb-ut Tahrir'in Ümmeti bilinçlendirmek adına Hilafet'in yıkılışının yıldönümünde başlattığı global etkinlikler çerçevesinde Hizb-ut Tahrir Endonezya Ümmete seslenerek Raşidi Hilafet'i tekrar ikame etmek için çalışmaya davet etti.	8	Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti: Hilafet'in Aslanları Ümmete, Görevi Olan Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet'i Hatırlattı	9
Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, Raşidi Hilafetin Yeniden Kurulması İçin Başarılı Şekilde Bir Yürüyüş Organize Etti, Emperyalist Kâfirler ve Ajanları Müslümanların Hilafetin Yeniden Kurulması Talebini Dindirmek İstiyor, Ancak Allah, Nurunu Mutlaka Tamamlayacaktır	10	Hizb-ut Tahrir Lübnan Vilayeti: Araçlarla "Hilafeti İkame Et" Gösterisi	11
Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir / Kenya, Müslümanlara En Acılı Günleri Olan Hilafetin Yıkılış Yıldönümünü Hatırlatıyor	12	Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti, Hilafetin Yıkılışının Yıldönümü Münasebetiyle Toplu Mitingler Düzenledi	13
Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları: "Hilafet'in Yıkılışını Anma Etkinlikleri"	14	Hizb-ut Tahrir / Kanada: Hilafet'in yıkılışının yıl dönümünde çeşitli etkinlikler	15
Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir / Amerika Zorlama, Mesajımızı Susturamayacak	15	Basın Açıklaması: Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti: Receb Ayında Hilafetin Yıkılış Yıldönümü Etkinlikleri Kapanış Yürüyüşü	17
Hizb-ut Tahrir / Malezya: 28 Receb 1342 Yılında Yıkılan Hilafet, Müslümanlara Yeniden Kurulmasını Farz Kılar	18	Hizb-ut Tahrir / Kırgızistan: Recep Ayında Hilafetin Yıkılışının 97. Yıldönümünde Müslümanlar, 97 Yıldır Devletsiz Yaşıyorlar	19
Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti : Hilafet'in Yıkılmasıyla Kaybettiklerimizi Kazanmanın Tek Yolu Yeniden Kurulmasıdır	20	Sonunda Amerikan Mümressili Erdoğan, Ruhani ve Putin'in Maskesi Düştü,Amerika, Tüm Vaktini Kore ve Çin Krizine Ayırsın Diye Amerikan Mümressili Üçlü Amerikan Ajamı Suriye Yönetiminin Bekasıyla Meşgul	21

www.hizb-ut-tahrir.info



Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden Seçmeler, Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi sitelerindeki bazı yayınları içerir. Yalnızca Hizb ut Tahrir'in, vilayetlerin, medya ofislerinin, resmi sözcülerin ve Hizb ut Tahrir medya temsilcilerinin yayınları, hizb görüşü olarak tabir edilir. Bunların haricindekiler, Hizb ut Tahrir'in web sayfalarında veya medya ofisi dergisinde yayınlansa bile yazarının görüşü olarak tabir edilir. Nakil ve alıntıda dürüst olunması,, çıkartma, tevil ve değişiklik yapılmaması ve nakledilen kaynağın belirtilmesi şartıyla Hizb ut Tahrir'in ve web sayfalarının yayınlarından alıntı yapıp yeniden yayınlanması serbesttir.

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Merkezi
Medya Bürosu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



No: HT-BA-2018-MB-TR-04

H. 26 Receb 1439 / M. 13 Nisan 2018

Hilafetin Yıkılışının 97.nci Yıldönümünde, “Sonra Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Olacaktır.”

Basın Açıklaması

(Tercüme)

Hilafet Devleti ile ilgili hükümler, akideden değil, eyleme dönük fıkhi hükümlerdir ve Hilafetin yokluğunda, İslam'ı hayat sahasında uygulamak imkânsız. Bu konuda hiçbir ihtilaf yok. Şeriat hükümlerini uygulamak, farzı kifayedir. İmam, dinin hükümleri uyarınca ümmetin işlerini gütmek için ümmete vekâlet eder. İmam, ümmete ve İslam dinine kem gözle bakan açgözlüleri caydırmak için etkili politikalar benimser. İslam Risâleti'ni dünyaya yaymak için dış politikaya önderlik eder.

Din ve millet düşmanları, İslami hayatın yeniden başlamasını önlemek için tuzak kurmaya devam ediyor. Doksan yedi yıl önce mücrim Mustafa Kemal eliyle Hilafet Devletini yıktılar. Bununla da yetinmeyerek İslam akidesinin varlığını ortadan kaldırmak ya da en zayıf pozisyona düşürmek için gece gündüz kumpas kurdular. Müslümanların kalp ve zihinlerinde varolan İslam akidesinin mefhumlarını silmek için uğraştılar. Dini hükümleri iptal ettiler, Batı uygarlığından ithal edilen insan yapımı hukuku dayattılar. Dahası, bir yandan İslam hükümlerini karalamak, diğer yandan kanıt ve hüccet olmadan iflas etmiş Batı uygarlığı mefhumlarını süslemek için çalıştılar ve çalışmaya da devam ediyorlar.

İmam Ebu Hamid Gazali (Allah rahmet etsin) şöyle der: “Kral ve din, siyam ikizleri gibidir. Din, temel, Sultan da bekçidir. Temeli olmayan şey, yıkılmaya, bekçisi olmayan şey de yok olmaya mahkûmdur.” Batı, muhafız Sultanı ortadan kaldırdıktan sonra İslam akidesinin köklerini Müslümanların kalplerinden söküp atmak için şuna değin kültürel saldırı, ithal hukuk ve sistemlerini dayatma ve bozuk Batı uygarlığını süsleme yoluyla kirli girişimlerini sürdürüyor. Bu girişimler başarılı olmadığı takdirde bazen İslam dünyasındaki ajan yöneticiler eliyle çeşitli gerekçeler altında yapay savaşlar çıkarıyor. (Tıpkı Yemen, Irak, Suriye ve Libya'da olduğu gibi. Afgan hava kuvvetleri, ülkenin kuzeyindeki Kunduz ilinde bulunan bir okula hava saldırısı düzenledi. Hafızlar mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda 100 çocuk hayatını kaybederken, 50 çocuk da yaralandı.) Batı, askeri üsler kurduktan sonra bazen de doğrudan kendi orduları aracılığıyla saldırılar düzenliyor. Müslüman çocukları, ölümcül modern silah deneyiminin hedefi oluyor.

Ama bu ümmet, ölmedi, ölmeyecek de. Allah Subhânehu ve Teâlâ bu dini korumayı hatta diğer bütün dinlere üstün kılmayı taahhüt etti:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ
الْكَافِرُونَ ۗ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
الْمُشْرِكُونَ﴾

“Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa kâfirler

hoşlanmasalar da Allah, nurunu tamamlamaktan başka bir şeye razı olmaz. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.” [Tevbe 32-33]

İslam ümmetinin düğümünün çözülmesinin, kelimesinin parçalanmasının ve Hilafetin yıkılmasının üzerinden M. 94 / H. 97 yıl geçti. Deriz ki, artık işler dayanılmaz bir noktaya geldi, sabır sınırını aştı. Artık bu ümmetin, sadık, Raşit, uyanık bir siyasi liderlik etrafında toplanma zamanı gelmiştir. O liderlik ki ümmete izzetini yeniden iade edecek, sahip olduğu bilgilerini ümmetin evlatlarının hizmetine sunacak, ümmete uzanan düşmanların elini def edecek ve ümmet arasında Rabbin Şeriatını uygulayacaktır. Bu yüzden Hizb-ut Tahrir, bu yıl Hilafet Devletinin yıkılış yıldönümünde batısıyla doğusuyla dünyanın dört bir köşesinde İslam ümmetini Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletini kurma ve İslam'ı yeniden hayata döndürme çalışması için seferber etmek istemektedir. Onun için doğusuyla, batısıyla ve başkentiyle Osmanlı Hilafet Devletinin merkezi olan Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, Filistin Beytül Makdis ve Gazze'de, çibanbaşı Batının çürük uygarlık zehrini yaymak istediği Lübnan'da, Sudan'da, Tunus Kayrahan'da, Malezya ve Endonezya'da paneller ve konferanslar düzenledi. Yürüyüşler organize etti. Bildiri ve basın açıklamaları yayımladı...

Bu yüce din uğruna hayat ve yaşamımızı feda etmek için elimizden geleni yapacağımıza dair ümmete söz veriyoruz. Bu nedenle Allah'ın Şeriatına düşkün her Müslümanı Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in

﴿ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مَنَاجِ النُّبُوَّةِ﴾

“Sonra Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet Olacaktır.” müjdesine nail olmak ve Allah'ın vaadini gerçekleştirmek için bizimle birlikte çalışmaya davet ediyoruz.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere,

kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nur 55]

Allahım, bizim elimizle vaadini gerçekleştir, Kitabın ve

Peygamberin Sünneti üzere Halifeye biat etmeyi bize nasip eyle. Kuşkusuz Sen, buna kadirsin. Ey Rabbimiz! Her işin başında ve sonunda Hamd Sana mahsustur.

Osman Bahhâş
Hizb-ut Tahrir
Merkezî Medya Bürosu Müdürü



Mübarek Belde Filistin: Hizb-ut Tahrir ve Kudüs halkı Mescidi Aksa'da “Hilafet ümmetin izzetini ve Kudüs'ün statüsünü geri döndürecektir” sloganlarıyla buluştu

Basın Açıklaması

Hilafet'in yıkılışının 97. yıl dönümünde binlerce Hizb-ut Tahrir destekçisi ve Kudüs halkı Mescidi Aksa'nın avlusunda “Hilafet ümmetin izzetini ve Kudüs'ün statüsünü geri döndürecektir” sloganıyla buluştu.

Şeyh İsam Amira konuşmasında Hilafet'in yokluğunda meydana gelen felaketlere vurgu yaptı.

Hizb-ut Tahrir Mübarek Belde Filistin, 14 Nisan Cumartesi günü El-Halil ve Cenin'de ve 21 Nisan'da Ramallah'ta gösteriler düzenleyeceğini duyurdu.

Cuma, 26 Recep 1439 H - 13 Nisan 2018 M

Hilafetin Yıkılışının 97.nci Yıldönümünde Hizb-ut Tahrir ve Beytül Makdis Halkı “Hilafet, Ümmete İzzetini, Kudüs'e de Prestijini Geri Verecektir” Sloganı Altında Mescidi Aksa'da Toplandı

Allah'a hamd mahsustur. Salat ve selam Allah'ın Rasûlü'nün, onun ailesine, ashabına ve onu dost edinenler üzerine olsun.

Ey İnsanlar!

Uzun süren zillet ve zafiyet döneminden sonra ümmetin izzet ve güç bulmasını istemez misiniz? (Evet, isteriz)

* Ümmete izzetini ancak Hilafet geri verebilir. (Buna şahitlik ederiz)

Mescidi Aksa'nın bazı Filistinli Müslümanların ibadethanesi ve normalleşme isteyenlerin sığınağından ziyade tüm Müslümanlar tarafından ziyaret edilecek bir mekân ve Kudüs'ü de Müslüman ülkelerin kalbi olarak görmeyi arzulamaz mısınız? (Evet, arzularız)

* Kudüs ve Mescidi Aksa'yı sadece Hilafet kurtarabilir. (Buna şahitlik ederiz)

Ey Müslümanlar!

Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır ümmet, haysiyetten, Kudüs de prestijden yoksundur!

Hilafetin yıkılışından bu yana tam 97 yıldır ümmet, felaketler içinde boğuşuyor, ölüleri, yaralıları ve sürgünleri saymak olanaksız!

Hilafetin yıkılışından bu yana tam 97 yıldır şerli yöneticiler, Allah'ın Şeriatını iptal etme, kâfirlere ajanlık yapma, ümmeti prangalara vurma ve zenginliklerini hortumlama konusunda uzmanlaştılar!

Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır Müslüman toprakların her

karışında, ya gaspçı işgalciler ya lanet olası hırsızlar ya da Allah'a, Rasûlü'ne ve müminlere ihanet edip dinlerini dünyalık kırıntılar karşılığında satan oportünist satılık yöneticiler cirit atmakta!

Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır İslam hedef alınmakta, kâfirler ve avane yöneticiler, güncelleme, aşırılık, ılımlılık ve terörle mücadele bahanesiyle İslam'a neşter vurmaktadır. Terörist amaçlarına erişmek için politik ve askeri bahaneler uydurmakta, milyonları katletmekte, şehirleri yakıp yıkmakta, güvenli ve huzurlu köyleri yerle bir etmektedir!

Hilafetin yıkılışından bu yana 97 yıldır Müslümanlar, darmadağın. Şam, Filistin, Burma ve İslam dünyasındaki kederli Müslümanlar, yardım çılgınlıkları atmakta ama yardıma koşan yok!

Ey İnsanlar!

Kapitalistler tarafından yağmalanan Filistin, Biladuş Şam ve diğer Müslüman ülkeleri İslam'ın kalbi olarak görmek ve dünyanın buradan iyilik ve nezaketle yönetilmesinden memnun olmaz mısınız? (Evet oluruz)

* Bu ancak Hilafetle mümkündür. (Buna şahitlik ederiz)

Savunmasızların çağrısına koşan, kılıcını kınından çıkararak, ülkeler ve kulların kurtuluş ve yardımı için cihat ilan eden, saldırganları mağlup eden, yurtları kalırsa yurtlarına kadar kovalayan bir kişi tarafından yönetilmeyi istemez misiniz? (Tabii ki isteriz)

* Bunu ancak Halife gerçekleştirebilir. (Buna şahitlik ederiz)

Buradan, esaret altındaki Mescidi Aksa avlusundan, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsrâsından ümmete, ordulara, güç ve kuvvet sahiplerine sesleniyor

ve diyoruz ki hadi İslam'ın ve Müslümanların yardımına koşun.

Esaret altındaki Mescidi Aksa'yı kurtarın. Müslümanların işlerini yeniden düzeltin. Şam, Filistin, Yemen, Burma ve diğer Müslüman ülkelerdeki savunmasızların imdadına yetişin...

Ey Müslüman orduları! Ey Türk ordusu! Ey Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve Pakistan ordusu!

Ne zaman Mescidi Aksa'nın avlusunda kükreyip tekbirler getireceksiniz?

Ey ümmetin orduları, subayları ve hayır sahipleri!

Filistin ve Mescidi Aksada neler olduğunu görüyorsunuz. Filistin halkı ve Mescidi Aksa'nın sizden başka kimi var ey hayır sahipleri!

Kudüse prestijini, ümmete de izzetini sizden başka kim iade edecek ey subay ve ordular! Cani Beşşar, melun Putin ve kasap Trump'tan Şam ve Guta'yı kim kurtaracak?

Siz Sad bin Muaz, Sad bin Ubade, Esad bin Zürara, Üseyd bin Hudayr'ın torunlarısınız. Dünkü İslam'ın yardımcıları atalarınız gibi bugünün İslam'ın yardımcıları da sizler olun.

Şerli yöneticileri devirip İslam Devletini kurun.

İslam Devletini ilan edin ki "La İlahe İllallah Muhammedün Rasûlullah" sloganıyla dünya meydanlarını çınlatasınız.

Tekbir ve tahliller getirerek ordularla Mescidi Aksa ve Filistin'e doğru yürüyün.

Korku ve zillet tozundan silkelenin. Azız ve Cebbar olan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın.

O zaman bütün melekler, kıyamete kadar size dua edecektir.

Yemin olsun ki bu, dünya ve ahiretin izzeti, hayat ve mematın onurudur.

Hizb-ut Tahrir olarak biz, sizi İslam'a ve Müslümanlara yardıma çağırıyoruz. Hadi bizimle birlikte çalışın ki ümmete izzetini, Kudüse

de prestijini geri veren Hilafeti kuralım, Allah ve Rasûlü'nün rızasına nail olalım. Aziz Kitabında şöyle buyuran Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın emrine icabet edin:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

"Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağrısına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O'nun huzurunda toplanacaksınız." [Enfal 24]

Ey kalpleri evirip çeviren Allahım! Bu dediklerimizi İslam ümmetine ulaştır. Gönülleri ve yüreklerine ilham ver ki dinine yardım için koşsunlar, Rasûl'ün Miracının kurtuluşu için çrpınsınlar.

Allahım, Amerika ve onu dost edinenleri, İslam düşmanlarını Sana havale ediyoruz... Allahım, onların birliklerini parçala. Kalplerine korku sal ve belayı başlarından eksik etme. Yurtlarını Müslümanlar için ganimet kıl.

Allahım, Mescidi Aksa'yı gaspçıların pisliğinden temizle. Orada müminlerin Emirine biat etmeyi bize nasip eyle. Müslümanları muzaffer olarak oraya döndür...

Allahım Salât ve selam, Nebimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in, âlinin ve ashabının üzerine olsun. Âlemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun.

ve's Selamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berakâtuh

Hizb-ut Tahrir Filistin

H. 01 Şa'bân 1439

M. 17 Nisan 2018



Hizb-ut Tahrir Mübarek Belde Filistin: Gazze'de "Hilafet Ümmetin Onurunu ve Kudüs'ün Durumunu Geri Getirecektir" başlıklı Hilafet konferansı

Basın Açıklaması

Hizb-ut Tahrir, Gazze Şeridinde 27 Recep 1439 H - 14 Nisan 2018 M Cumartesi günü "Hilafet Ümmetin Onurunu ve Kudüs'ün Durumunu Geri Getirecektir" başlıklı Hilafet konferansı düzenledi. Konferansta, Ümmeti sömürü hükümdarlığından kurtarmanın ve parçalanmışlığının sona erdirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Filistin meselesine karşı yapılan komplolar, sözde "yüzyılın anlaşması" şeklinde adlandırılan ve Trump'ın Kudüs'ü yahudi varlığının başkenti kararına karşı yapılan tepkiler tekrarlandı.



Endonezya: Hizb-ut Tahrir'in Ümmeti bilinçlendirmek adına Hilafet'in yıkılışının yıldönümünde başlattığı global etkinlikler çerçevesinde Hizb-ut Tahrir Endonezya Ümmete seslenerek Raşidi Hilafet'i tekrar ikame etmek için çalışmaya davet etti.

Hizb-ut Tahrir Endonezya 34 farklı şehirde İsra ve Mirac vakiasının gerçekleştiği tarihte ve aynı zamanda Hilafet'in yıkılışının yıldönümünde etkinlikler düzenledi. #HilafetiIkameEdin sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde Raşidi Hilafet'in tekrar ikamesinin önemi ve İslam Ümmetine düşen görevlerin altı çizildi.

Cumartesi, 27 Receb 1439 H - 14 Nisan 2018 M



Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti: Hilafet'in Aslanları Ümmete, Görevi Olan Nübüvvet Metodu Üzere Hilafet'i Hatırlattı

Basın Açıklaması

H. 12 Receb 1439 - M. 30 Mart 2018 tarihinde Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Hartum'da aslan parçalarının sunumuyla Ümmete izzet ve şereflerini hatırlatan şiirlerin okunduğu ikinci Hilafet festivalini düzenledi. Etkiliğe katılanların kalpleri iman ile doldu. Aslan parçaları Hilafet'e çağırmanın yolunu anlattıkları sunumlar yaptılar ve katılımcılara Nübüvvet metodu üzere Hilafet'in ikamesi için acele etmeleri gerektiğini hatırlattılar.

#أقيموا_الخلافة
#ReturnTheKhilafah
#HilafetiIkameEdin



حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Bangladeş Vilayeti
Medya Bürosu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْقَاسِقُونَ﴾



No: BG-BA-2018-MB-TR-07

H. 26 Receb 1439 / M. 13 Nisan 2018

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, Raşidi Hilafetin Yeniden Kurulması İçin Başarılı Şekilde Bir Yürüyüş Organize Etti, Emperyalist Kâfirler ve Ajanları Müslümanların Hilafetin Yeniden Kurulması Talebini Dindirmek İstiyor, Ancak Allah, Nurunu Mutlaka Tamamlayacaktır

Basın Açıklaması

(Tercüme)

Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, küresel kampanyanın bir parçası olarak 28 Receb'te Hilafetin yıkılış yıldönümünü anma amacıyla bugün 13 Nisan 2018 Cuma Dakka ve Chittagong'da Hilafetin yeniden kurulmasını talep eden yürüyüşler düzenledi. Yürüyüşler, Cuma namazından sonra Hizbin üyeleri, destekçileri ve halkın katılımıyla çeşitli cami önlerinden hareket etti. Sonra da Motijil Shapla Chattar, Ittefaq Mor, Dhanmondi 27, Uttara Jasimuddin, Hazi Kampı Havaalanı Demiryolu İstasyonu, Mirpur Rokeya Soroni, Chittagong New Market gibi Dakka ve Chittagong'daki güzergâhlar istikametinde ilerledi. Daha sonra da barışçıl bir şekilde sona erdi. Yürüyüşlere katılanlar Kelime-i şahadet yazılı bayraklar taşıdılar ve "Ümmet yeniden doğdu - Hilafet doğuyor", "Hilafet için sokaklara inin", "Yazıklar olsun demokrasiye- Zafer, halk içindir", "Yiyecek, Giyecek ve Barınak için Cevap Hilafettir" Tek çıkış yolu - Hilafettir, Hilafet" sloganı attılar.

Korkudan dolayı ve yürüyüşleri sabote etmek, parti üyeleri ve halk arasında korku yaymak için hükümet, Çarşamba gecesi Hizb-ut Tahrir üyelerine karşı gözaltı furyası başlattı. Haydutlar gibi gece yarısı evlere baskın düzenleyerek aralarında eski bankacı, mimar ve mühendis olmak üzere beş Hizb-ut Tahrir üyesini gözaltına aldı. Hükümet, cami cemaatinin kalbine korku salmak için cami önlerindeki çevik kuvvet sayısını artırdı. Ancak Müslümanlar, çevik kuvvetin şeytani eylemlerine mahal vermediler ve ataları Hamza, Ömer ve Ali'nin izinden giderek ve cesurluk abidesi sergileyerek yürüyüşe iştirak ettiler. Allah'ın izniyle de yürüyüşü başarıyla tamamladılar.

28 Receb 1342 / 3 Mart 1924 yılında sömürgeci kâfirler ve ajanları Mustafa Kemal, Hilafeti yıktı. O gün, İslam tarihinin en utanç verici günüdür ve yaşanan en büyük felakettir, çünkü Müslümanlar, o gün kalkanlarını kaybetti. Bu sadece bir devletin yıkılışı değil, aksine o günden beri Müslümanlar, Kuran ve Sünnetin pratikte uygulamasını yitirdiler, paramparça oldular, haysiyetlerini ve süper güçlerini kaybettiler. O günden sonra emperyalist kâfirler, avları üzerine üşüşen aç kurtlar gibi bize saldırdı. Topraklarımız açgözlülük, sömürü ve yağmacılığın hedefi haline geldi. Onurumuz ayaklar altına alındı, kanımız o kadar ucuz hale geldi ki acımasızca döküldü.

Müslümanların kalp ve akıllarından Hilafetin anısını silmek için bedenimizi 50'den fazla ulus devlete böldüler. Sadık ajanlarını tepemize diktiler, Müslümanlara laik demokrasi ya da monarşi lanetini empoze ettiler. Sonucunda yaygın yolsuzluk, fitne ve büyük ekonomik eşitsizlik, düzenli bir fenomen haline geldi.

İnsanlar kendilerini bu durumdan kurtarmak için harekete geçtiğinde demir yumrukla bastırıldılar. Sömürgeci kâfirler ve ajan yöneticileri, bununla da yetinmeyip aldatıcı yollara başvurdular. Ümmet birleşmesin ve Hilafet liderliği altında bir araya gelip tekrar ayakları üzerine kalkmasın diye Hilafet fikrine karşı anti propaganda yürüttüler. Bütün bu umutsuz girişimlere rağmen İslam ümmetinin yüreğinden ve aklından Hilafet düşüncesini silemediler. Ümmetin İslam yönetimi gölgesi altında yeniden yaşama istek ve arzusunu bastırmak için başvurulmuş tüm kötü çabalar başarısız oldu. İslam ümmeti, kendisine dayatılan tüm insan yapımı sistemlerden şiddetle nefret edip reddetti. Nübüvvet metodu üzere Hilafet Devletini yeniden kurmak, ümmetin tek arzusu haline geldi. Müslüman ülkelerden her biri Hilafet savunucuları ile dolup taşmaktadır ve şuan İslam ümmeti, Allah'ın izniyle Hilafeti kurmanın eşiğindedir.

﴿إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾

"Kuşkusuz Allah'ın yardımı çok yakındır" [Bakara 214]

Yakında kurulacak Hilafet, Müslümanlara iyilik, onur ve haysiyet verecektir. İslam düşmanlarına da zillet ve yenilginin tadını tattıracaktır. Hilafet kurulduğunda, işgal altındaki Müslüman topraklar kurtarılacak, parçalanmış İslam ümmeti tek bir devlet altında birleşecek, dünya çapında sömürgeci saldırganlığı yok edilecek ve Allah'ın izniyle dünyadaki tek süper güç olacaktır. Dahası Hilafet, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın bir vaadi ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in bir müjdesidir. Allah Subhânehu ve Teâlâ, vaadinden asla caymaz ve Rasûlullah SallAllahu Aleyhi ve Sellem'in müjdelediği gibi Raşidi Hilafet mutlaka kurulacaktır.

«ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَا جِ النَّبِيُّ ثُمَّ سَكَتَ»

“Daha sonra ceberut saltanat olacak; o da Allah'ın dilediği kadar olacak, ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra da Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır” [Ahmed]

Ey Müslümanlar!

Hilafet, sadece bir farz değil, aksine farzların tacıdır. Sahabenin icmasına göre Müslümanların 3 gün 2 geceden fazla Hilafetsiz kalmaları caiz değil. Oysa biz 97 yıldır Hilafetsiz yaşıyoruz. Hilafetsiz bir gün bile geçirmek istemiyoruz. Bu yüzden Raşidi Hilafetin yeniden kurulması için gelin entelektüel ve politik mücadeleye katılın. Ve samimi askeri subaylardan bu mevcut rejimi ortadan kaldırmayı ve Hilafetin yeniden kurulması için yönetimi Hizb-ut Tahrir'e devretmeyi talep edin.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah'ın ve Rasûlü'nün çağrısına uyun.” [Enfal 24]

**Hizb-ut Tahrir
Bangladeş Vilâyeti
Medya Bürosu**



Hizb-ut Tahrir Lübnan Vilayeti: Araçlarla "Hilafeti İkame Et" Gösterisi

Hizb-ut Tahrir'in 28 Receb 1342'de Hilafet'in yıkılışının yıldönümünde başlattığı global etkinlikler çerçevesinde ve Ümmetin ikinci Raşidi Hilafet devletinin kurulmasına olan hevesini keskinleştirmek ve Ümmeti bilinçlendirmek adına başlattığı küresel kampanyası kapsamında Hizb-ut Tahrir Lübnan Vilayeti Trablus'ta araçlarla "Hilafeti İkame Et" başlıklı gösteri düzenledi.

Pazar, 13 Şaban 1439 H - 29 Nisan 2018 M



حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Kenya
Medya Bürosu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



No: HT-BA-2018-MB-TR-04

H. 26 Receb 1439 / M. 13 Nisan 2018

Hizb-ut Tahrir / Kenya, Müslümanlara En Acılı Günleri Olan Hilafetin Yıkılış Yıldönümünü Hatırlatıyor

Basın Açıklaması

(Tercüme)

13 Nisan 2018 Cuma günü Hizb-ut Tahrir / Kenya, Hilafetin yıkılışının 97.nci yıldönümünde İslam ümmetine liderlik etti. O gün ümmet, yetim ve çobansız kaldı. Nairobi, Mombasa, Lungalunga ve Kilifi gibi büyük şehirlerde Cuma namazına müteakiben Hilafetin yıkılış yıldönümünü anma gösterileri düzenlendi.

“CennetiKurtar_Guta’yıKurtar_HilafetinDönüşü”

slogan altında bazı büyükşehirlerde gösteriler gerçekleştirildi.

Hizb, Müslümanlara asil Hilafet davetçilerine karşı Rusya'nın düşmanlığının yeni olmadığını hatırlattı. Nitekim Rusya, 1924 yılında Hilafetin yıkılışında İngiltere ile işbirliği yaptı. Gerçekten de Hilafetin yıkılışı dünya çapında asil ümmetin başına gelen tüm zillet ve felaketlerin başlıca kaynağıdır. Zira ümmet, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de hadiste belirttiği gibi o gün kalkanını kaybetti:

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

“Gerçekten de, İmam bir kalkandır. Onun arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” [Müslim]

Gösteriler, 1439 Receb ayında Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Bürosu'nun küresel çapta başlattığı devasa kampanyanın bir parçasıdır. Kampanya, Müslümanlara büyük farzı, daha doğrusu

farzların tacı olan Nübüvvet metodu üzere Hilafeti ikame etmek için çabalarını iki katına çıkarmaları gerektiğini hatırlatmayı amaçlıyor. Anma, Müslümanların sömürgeci kapitalistlerin boyunduruğu altında yaşadıkları bir zamana rast geliyor. Kapitalistler, ülkede yolsuzluk yapmak, ekin ve hayvanları yok etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Gerçekten de bu, Hilafetin yeniden kurulmasının tüm siyasi, ekonomik ve sosyal kötülükler için gerçek çözüm olduğunu hatırlayan ve anlayacak olanlara bir hatırlatmadır. İnananlar, Hilafetin yeniden kurulduğu gün Allah'ın zaferiyle sevineceklerdir

Şaban Muallim
Hizb-ut Tahrir
Kenya



حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Tunus
Medya Bürosu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ



No: TN-BA-2018-MB-TR-05

H. 27 Receb 1439 / M. 14 Nisan 2018

Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti, Hilafetin Yıkılışının Yıldönümü Münasebetiyle Toplu Mitingler Düzenledi

Basın Açıklaması

(Tercüme)

Hizb-ut Tahrir / Tunus Vilayeti, 26 Receb 1439 / 13 Nisan 2018 Cuma günü, Tunus'un farklı şehirlerindeki camiler önünde Cuma namazından sonra Hilafetin yıkılışının yıldönümü anısına toplu mitingler düzenledi.

Mitingler sırasında Müslümanlara bu elim trajediyi hatırlatan ve Hilafetin yeniden kurulması için ciddi çalışmaya çağırın konuşmalar yapıldı, bildiriler dağıtıldı. Hilafet, Hizb-ut Tahrir'e özgü bir proje değildir, aksine Allah'ın bütün Müslümanlara bir farzıdır. Hilafetsiz bir hayat dosdoğru ve düzgün olmaz.

Hizb-ut Tahrir
Tunus Medya Bürosu



Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları:

"Hilafet'in Yıkılışını Anma Etkinlikleri"

Hizb-ut Tahrir'in Ümmete bilinçlendirmek adına Hilafet'in yıkılışının yıldönümünde başlattığı küresel etkinlikler çerçevesinde kadın kolları açık dersler ve ev sohbetleri düzenleyerek bu büyük kaybın boyutu, genelde Ümmetin sorunları ve özelde Sudan meseleleri hakkında insanlar bilinçlendirildi. Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları ayrıca Hizb-ut Tahrir gençleri tarafından başlatılan "Hilafet ile Dinin İkamesi, Zafer ve Güç" konulu kampanya çerçevesinde çalışmalar yaptı. Kampanya dahilinde Sudan içerisinde ve dışındaki kadınlara hakkı ulaştırmak için video klipler ve afişler hazırlandı. Allah Subhanehu ve Teala'dan bu amellerini kabul etmesini ve zafer günününün yakın olmasını niyaz ederiz.

2 Şaban 1439 H - 18 Nisan 2018 M
Hizb-ut Tahrir Sudan Vilayeti Kadın Kolları



Hizb-ut Tahrir Kanada: Hilafet'in yıkılışının yıl dönümünde çeşitli etkinlikler

Hizb-ut Tahrir'in Hilafet'in yıkılışının yıl dönümünde başlattığı İslam Ümmetinin Uyanışı ve Zihinlerin Bilenmesi global etkinlikleri çerçevesinde Hizb-ut Tahrir Kanada çeşitli etkinlikler düzenledi.

"Arap dünyasındaki ayaklanmaların başarısızlığının sebeplerine bakış" ve "Siyerden değişimi gerçekleştirme yolunda dersler" konulu iki konuşmada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem'in Mekke'de değişim metodu ve bu metodun benimsendiğinde devrimlerin nasıl başarılı olacağı konularına odaklanıldı.

Cumartesi, 27 Recep 1439 H - 14 Nisan 2018 M



Hizb-ut Tahrir / Amerika Zorlama, Mesajımızı Susturamayacak

Basın Açıklaması

(Tercüme)

13 Nisan Cuma günü Holiday Inn & Suites, Hizb-ut Tahrir / Amerika'ya, "Müslüman Akla Saldırı" başlıklı yıllık Hilafet Konferansı için yapılan rezervasyonu iptal ettiğini bildirdi. "Karar şirketten ve başkalarından kaynaklanıyor" açıklamasından başka bir izahat yapılmadı. Konferansa bir hafta kala ani iptal kararı gerçekten şüpheleri de beraberinde getiriyor.

Hizb-ut Tahrir / Amerika, aşağıdaki noktaları vurgulamak ister:

1- İfade özgürlüğünün yanlışlığı: Hizb-ut Tahrir / Amerika konferansının iptal edilmesi, ifade özgürlüğünün seçmeli olduğunu gösterir. Bazı mekânlar, nefret grupları, aşırı sağ ve Nazi sempatanlarının etkinliklerine evsahipliği yapmak için her türlü platformu sunuyor. Biz görüşlerimizi ifade etmek istediğimizde, neden bizim etkinliğimiz iptal ediliyor? Hizb-ut Tahrir, nefret söylemine çağrı yapmaz ya da şiddeti savunmaz. Biz, seküler ideallerin yanlışlığını dile getiriyor ve İslami alternatifi sunuyoruz.

2- Hükümet yetkilileri ve aşırı sağ grupların zorlaması: Geçmişte hükümet yetkilileri ve aşırı sağcı gruplar, etkinliklerimizi iptal etmek için mekân sahiplerine baskı yaptılar. Aleyhte konuşan kimseler şunu iyi bilmelidir ki zorlama, mesajımızı susturamayacak. Etkinliğimiz, hükümetin

Müslüman aklı sekülerleştirme ve İslam ile ilgili laik anlatı ile mücadele gündemi hakkındaydı. Etkinliğimizi iptal etmek, bizim bakış açımızı doğrular.

3- Müslümanları baskı altına almak için uygulanan zorlayıcı taktikler: "Terörle mücadele" ve İslam ile ilgili laik-liberal anlatılar karşıtı söylemlerde bulunan muhalif sesler susturmak için Müslüman topluluklara yönelik baskılar giderek artıyor. Onlarca yıldır Müslüman topluluklara ulusal güvenlik, terörizm ve zorla entegrasyon perspektifinden bakılıyor. Asimilasyona, vatanseverliğimizi kanıtlamaya, Batı değerlerini benimsemeye, reform yapmaya ve seküler liberalizm ile uygun düşecek şekilde İslam'ı yeniden tanımlamaya zorlanıyoruz. Dahası, gözetim, sindirme ve ajan provokatörler içerikli Ortak Güvenlik Açıkları ve Etkilenmeler (CVE) gibi caydırıcı önlemler, Müslümanlar arasında korku ve güvensizlik yarattı. Böylesi zorlayıcı taktikler mesajımızı kesinlikle susturamaz.

İslam'ın mesajı, laikliğin dayalı olduğu temellerin zayıf olduğunu açığa çıkarır. İslam, Müslümanlara ve gayrimüslimlere benzer alternatifler sunar. Laikliğin yol açtığı rahatsızlıklar için tedaviler ortaya koyar. Müslüman aklı, laik-liberal düşüncenin kısıtlamalarından kurtarmayı arzuluyoruz. Biz, Müslümanları laikleştirmek için kullanılan gizli-açık taktikleri deşifre ediyoruz. Açıkçası konferansın konusu oldukça güçlüdür ve hakkı bastırmak için çaba sarf edenlerin yanlışlarını deşifre etmeyi vaat ediyor.

Son olarak Müslümanlara tavsiyemiz şudur ki Hizb-ut Tahrir'in yanında yer alın, hükümetin baskılarına direnin, İslam ile ilgili laik anlatıya karşı mücadele edin ve Müslüman aklı

koruyun. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ﴾

"Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah nurunu mutlaka tamamlayacaktır. Kâfirler hoş görmese de" [Tevbe 32]

Konferansın yeni tarihi 29 Nisan 2018. Daha fazla bilgi edinmek isteyenler web sitemiz ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilir.

Hizb-ut Tahrir / Amerika

H. 29 Receb 1439

M. 16 Nisan 2018

HIZB UT-TAHRIR AMERICA

KHILAFAH CONFERENCE

ASSAULT ON THE MUSLIM MIND

29TH APRIL 2018
FROM 12PM TO 3PM

FOLLOW US ON FACEBOOK FOR VENUE DETAILS

NEW Venue & Date

DR. ABDUR-RAFAY
 ASSAULT ON THE MUSLIM MIND

HAITHAM IBN THBAIT
 IMPACT ON THE MUSLIM COMMUNITY

RAZA IMAM
 DEFEATING SECULARIZATION

MORE INFO
 FACEBOOK.COM/HTAMERICA
 WWW.HIZB-AMERICA.ORG

حزب التحرير
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti
Medya Bürosu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾



No: SD-BA-2018-RS-TR-16

H. 27 Receb 1439 / M. 14 Nisan 2018

Receb Ayında Hilafetin Yıkılış Yıldönümü Etkinlikleri Kapanış Yürüyüşü

Basın Açıklaması

(Tercüme)

Güvenlik makamlarının, doksan yedi yıl önce 1342 yılında Receb ayının bu günlerinde yıkılan Hilafetin yıkılışının yıldönümü etkinliklerini engelleme girişimlerine rağmen Hizb-ut Tahrir / Sudan Vilayeti, Allah'ın yardımı, gençlerin kararlılığı, ümmetin desteğiyle son üç günün etkinliklerini başarıyla tamamladı. Son gün etkinlikleri iman edenlerin yüreklerine su serpmiş, kâfirler ve münaфіkları da kızdırmıştır. Hizb, 25 Receb 1439 Perşembe günü başkentin ana caddelerine, giriş ve çıkışlarına, köprülere fikir ve slogan yazılı 220 pankart astı. Pankartlarda yazılı olanlardan bazıları şunlardır:

“Hilafet, haraç devleti değil, güdücü devlettir.”

“Hilafet, tek bir bayrak altında tek bir ümmet olmak içindir.”

“Hilafet, bütün Filistin'i kurtarmak ve Yahudi varlığının kökünü kazımak içindir.”

“Hilafet, dindar, takvalı, vahiyle liderlik eden ve uyulan samimi bir liderlik içindir.”

“Hilafet, savunmasızların yardımı, Müslüman ülkelerin kurtuluşudur.”

Ayrıca arabalara, mağazalara ve halka açık mekânlara fikir ve sloganlar yazılı stickerler yapıştırıldı. Ümmet etkinliklere olumlu tepki verdi, müspet yönde kaynaşma oldu. Hilafete destek ve yardım telefonları alan Medya Bürosu'nun telefonu günler boyunca susmadı. Kimileri de büroya gelerek Hizb ve düşüncelerine destek bildiriminde bulundular.

26 Receb 1439 günü, Cuma namazına müteakiben Hizb-ut Tahrir gençleri, Hartum, Vedum dini, Kadarif, El Ebyad ve Nyalâdaki büyük camiler önünde mitingler düzenlediler. Gençler, insanları Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafeti kurma ve İslami hayatı yeniden başlatma çalışmasına davet eden pankartlar taşıdılar. Efendimiz Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bayrak ve sancaklarını salladılar.

27 Receb 1439 Cumartesi günü ise görkemli bir kapanış oldu. Başkent sokaklarını turlayan arabalar eşliğinde büyük bir yürüyüş gerçekleşti. Gençler, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin kuruluşuna davet eden tezahüratlar yaptılar. İnsanlar tekbir ve la ilahe illallah sloganlarıyla gençlere eşlik etti. Böylece bu yürüyüş, Kuzey Hartum Şambat Rabita Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan, ancak güvenlik makamlarınca onay verilmeyen konuşma festivaline bir alternatif olmuş oldu.

Etkinlikler, vakti zamanı gelen Nübüvvet metodu üzere ikinci Raşidi Hilafet Devletinin özlemini çeken asil ümmetteki madeni gün yüzüne çıkardı. Umarız Allah Subhânehu ve Teâlâ, bir an önce Hilafetin kurulmasını nasip eylesin de zafer ve yeryüzünde Şeriatın ikamesi sevinciyle samimi müminlerin gönlünü rahatlatır.

﴿وَيَوْمَئِذٍ يُفْرِخُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾

“O gün Allah'ın zafer vermesiyle müminler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.” [Rum 4-6]

Ibrâhîm Usmân [Ebu Halîl]
Hizb-ut Tahrir
Sudan Vilayeti Resmi Sözcüsü

Biz ise, o yerde güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk.

Ve o yerde onları hakim kılmak; Firavun ile Hâmân'a ve ordularına, onlardan (İsrailoğullarından gelecek diye) korktukları şeyi göstermek (istiyorduk).



Hizb-ut Tahrir / Malezya: 28 Receb 1342 Yılında Yıkılan Hilafet, Müslümanlara Yeniden Kurulmasını Farz Kılar

(Tercüme)

Barisan Nasional hükümetinin iktidarı devam mı edecek? Yoksa muhalefet yeni hükümet mi kuracak? Bu soruların cevabı 9 Mayıs 2018'de yapılacak 14. genel seçimlerinde belli olacak. Barisan Nasional veya muhalefetteki Pakatan Harapan, meclis çoğunluğunu elde edemezse, muhtemelen rakip partiler birlik hükümeti kuracaktır. Tüm bunların cevabını seçimden sonra alacağız. Bu senaryolar, demokratik seçimin pratik bir parçasıdır. Demokrasilerde, bir önceki hükümetin görev süresi bittiğinde yeni hükümet seçilir. Seçilenler, yasama işlevini üstlenirler. Laik demokratik çerçevede yasalar yaparlar.

Bilinmelidir ki, bu seçim süreci, laik-demokratik sistemi İslami sisteme ya da başka sistemlere dönüştürecek bir mekanizma değildir. Aksine seçimler, laik-demokratik sistemin sürekliliğini sağlar. Yürürlükteki bu sistem, sömürgeci Batı güçlerinin İslami sistemin yeniden kurulmasını önlemede en büyük başarılarından biridir. Yaklaşık 1300 yıl önce Hilafet sistemi, hem Müslümanlara hem de Gayrimüslimlere kalkan olmuş ve refah vermiştir. Ancak Mustafa Kemal Atatürk, 28 Receb 1342 / 3 Mart 1924'te Hilafeti resmen yürürlükten kaldırdı. Kalkanlarını kaybetmelerinden bu yana Müslümanlar, birçok uluslararası çatışmanın kurbanı oldular.

«إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتِلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

“İmam ancak bir kalkandır, arkasında savaşılır ve onunla korunulur.” [Buhari, Müslim ve Ahmed]

Hilafetin yıkılmasıyla Müslümanların maruz kaldığı en büyük felaketlerden biri, Filistin sorunudur. Receb ayının 27'sinde Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsra ve Miraç hadisesine şahit olan Mescidi Aksa, şu an Siyonist rejimin işgali altındadır. Kutsal topraklarda çok fazla Müslüman kanı döküldü ve Siyonist rejimin işlediği zulümler nedeniyle şuan milyonlarca insan mülteci durumundadır. Batısından Doğusuna kadar dünyada Müslümanlar mağdur. Myanmar rejimi, Arakanlı Müslümanları hunharca katletti, boğazladı. Rusya ve müttefiklerinin işbirliğiyle merhametsiz Beşşar rejimi, Suriyeli Müslümanları katletti, bombaladı, kimyasal gaz kullandı. Afganistan, Irak, Keşmir, Güney Tayland, Güney Filipinler, Sincan Uygur ve Çeçenistan Müslümanları da benzer akıbete maruz kaldılar.

Ey Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ümmeti!

Müslümanların niye bu felaketlere maruz kaldığını hiç düşündünüz mü? Onlar, (dünyadaki Müslümanlar) bizim kardeşimiz değil mi? Gerçekten onlar bizim kardeşimizdir. Aramızdaki bağ, La İlahe İllallah Muhammedün Rasûlullah'dır. Ne yazık ki Batının çizdiği ulus devlet sınırları, aramızdaki kardeşlik bağını dumura uğrattı. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»

“Ancak müminler kardeşlerdir.” [Hucurat 10]

Ey Müslümanlar!

Şunu fark etmelisiniz ki şuan ki hiçbir yönetici, bizi Halife Mutasım gibi savunmaz, savunamadı. Kutlu Filistin topraklarını

kurtarmak için cihat edecek bir Selahaddin Eyyubi yok artık. Bugün İslam dünyasındaki aşağılık ve utanmaz hain yöneticiler, Müslümanlar ile mücadele etmek için kâfir Batı ile işbirliği yapıyorlar. Müslümanların önünde ümmeti savunucu ateşli konuşmalar yaparken, ertesi gün, sıcak bir şekilde eli Müslüman kanına bulaşmış İslam düşmanlarının elini sıkırlar. İslam dünyasındaki münafık ve hain yöneticiler, gerçekte Batı ajanıdır ve güvenilmezler.

Ey Müslümanlar!

Hilafet sistemini yeniden kurma çabası, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın indirdiği yasaların her şeyin üstünde tutulması gerektiği bilinciyle başlamalıdır. Allah Subhânehu ve Teâlâ, Kuran ve Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Sünnetinde Allah'ın hükümlerini kapsamlı şekilde uygulama yöntemini beyan etmiştir. İslami yönetim sistemini bütünüyle uygulamak ancak bir devletle mümkündür. Hilafet Devleti, çeşitli şeri hükümleri hayatımızda uygulamanın anasıdır. 28 Receb 1342 yılında Hilafet Devleti ilga edildiğinde, Şeriat hükümlerinin büyük bir kısmı hayat sahasında artık uygulanmaz oldu. Ahlak, ibadet ve bazı muamelat ile ilgili İslami hükümlerin sadece küçük bir bölümü uygulanmaya devam etmektedir. Ne yazık ki 1300 yıldan fazla süredir hüküm süren ve tüm farzların tacı olan Hilafet Devletinin yıkılışıyla İslami hayat, pratikte ümmetin hayatından kaldırılmıştır.

Hilafet Devletinin yeniden kurulması farzdır ve onurlu politik bir görevdir. Çünkü Şeriat, Hilafet olmadan kapsamlı bir şekilde uygulanamaz. Bir farzın kendisiyle tamamlandığı şey de farzdır şeri kaidesine göre bu farzdır. Örneğimiz ve önderimiz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Hilafet yönetim sistemini yeniden kurma metodunu bize açıklamıştır. Hilafet Devletini kurmak için takip etmemiz gereken metod budur. Bu metodoloji, gerçek değişime yol açacaktır. İnsan yapımı yasaların yerini Allah'ın yasaları alacaktır. Seçimden sonra hangi parti iktidara gelirse gelsin, laik-demokratik sistem var olduğu sürece gerçek bir değişim asla olmayacaktır.

Ey Müslümanlar!

Şüphesiz ki İslam ümmeti, şeref, refah ve gerçek değişime ancak Müslümanların politik kurumu niteliğindeki Hilafet Devletini yeniden kurmakla erişebilir. Bu, Hilafetin gölgesinde yaşayan

önceki nesillerin tecrübesiyle sabittir. İnşaAllah Müslümanları birleştiren bu asil kurumu yeniden kurduğumuzda biz de bunu tecrübe etmiş olacağız. Kuran ve Sünnet, hem bizim hem de devlet işlerini yeniden düzenleyecektir. Kaybettiğimiz tüm ihtişamı, Allah'ın izniyle yeniden kazanacağız. Erdem ve iyilik nuru, dünyanın her köşesinde parlayacaktır. Allah Azze ve Celle'nin nimet ve merhameti tüm dünyayı kaplayacak.

Ey Kardeşlerim!

Biliyorsunuz, Allah Subhânehu ve Teâlâ otoriteyi size verdi. Ki dünyayı Allah'ın emir ve yasaklarına göre yönetecek Halifeye nusret veresiniz, zaferden zafere koşasınız. Bu nedenle kardeşlerim uyanın artık! Hadi yeniden şahlanın ve İslam'ı yeniden kurmak

için Hizb-ut Tahrir gençlerine katılın. Gerçekten de Hizb-ut Tahrir sizin aranızda ve sizinle birliktedir. Hizb-ut Tahrir, Allah Subhânehu ve Teâlâ'nın Risâlet'ini yaymak ve nusret aramak için azami gayret ve özveriyle çalışacağına dair Allah ve Rasûlü'ne söz vermiştir. İslami hayat tarzı, Nübüvvet metodu üzere Raşidi Hilafet Devletinin yeniden kurulmasıyla tekrar dirilecektir. Sadece Allaha dua eder ve sadece O'ndan yardım isteriz.

Hizb-ut Tahrir / Malezya

H. 26 Receb 1439

M. 13 Nisan 2018

Hizb-ut Tahrir / Kırgızistan: Recep Ayında Hilafetin Yıkılışının 97. Yıldönümünde Müslümanlar, 97 Yıldır Devletsiz Yaşıyorlar

(Tercüme)

Buhari'nin Ebu Hurayra'dan rivayet ettiği bir hadiste Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

«وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيَتَّقَى بِهِ»

Hilafetin yıkılışından bu yana dünyanın dört bir köşesinden milletler, aç insanların yemek kabına üşüştükleri gibi Müslümanların başını üşüşüyorlar. Düşmanlar, birleşik devletimizi kartondan devletçilere böldükten sonra Şeriatımızı dışladılar, her türlü azabı bize tattırdılar, zenginliklerimizi yağmaladılar, oluk oluk kanlarımızı akıttılar, ilk kiblemizi ve üçüncü kutsalımızı, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in İsrâ'sını kirlettiler. Zulüm ve katliamdan nasibini almayan Müslüman ülke kalmadı. Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Burma ve Orta Afrika'da yaşayan tüm Müslümanlar işkence ve soykırıma maruz kaldı...

Sömürgeci kâfirler, komşu Afganistan'da şekli karışıklık çıkararak Orta Asya ülkelerinde İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşta yeni bir aşamaya geçtiler. "İlımlı İslam"ın uygulamasına giden yolu döşemek için ideolojik dava taşıyan herkese karşı savaşı tırmandırmaya başladılar. Bu kuduz savaşta savunmasız kadınlar da iktidarın zulmünden nasibini aldı. Çocuklu Müslüman anneleri tutukladılar, aşağıladılar, tehdit ve tecavüz ettiler. Orta Asya'daki yöneticiler, gençlerin sakalları ve kadınların başörtüsüne karşı kapsamlı bir kampanya başlattı, belli yaştaki çocukların camilere girişine sınır getirdiler. Kız öğrencilerin başörtüsü takmasını yasakladılar. Bu ajan yöneticiler zümresi, bu kampanyalarla da yetinmediler, dahası, ebeveynlerin çocuklarına İslami isim vermelerine yasak getirdiler! Müslümanların aşağılanması, zilleti ve yaşam sıkıntısı bu sınırdan da durmadı, aksine kurtlar sofrasındaki yetimler gibi oldular. Ülkeleri paramparça edildi, onurları aşağılandı, namusları kirletildi, servetleri yağmalandı, kutsalları çiğnendi, yapay sınırlar çizildi, hayatları Allah'ın Şeriatından uzaklaştırıldı, yöneticileri, Batı yanlısı oldular. Tek dertleri, sömürgeci kâfir efendilerinin çıkarlarını savunmak oldu. Çok olmamıza rağmen sel önündeki çer çöp gibi olacağımızı haber veren Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne kadar doğru söylemiştir!

Batı, 19. yüzyılda İslam dünyasına karşı kültürel saldırı başlattı, İslami fikirleri karaladı ve onlarca yıl sonra Hilafeti yıktı. Ancak bütün bunlara rağmen Allah Subhânehu ve Teâlâ, İslam ümmetine

hakkı haykıran kimseler bahşetti. İslami Hilafeti talep ettiler, İslam ülkeleri, Endonezya, Malezya, Pakistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, Filistin ve Orta Asya'da Hizb-ut Tahrir gençlerinin çalışmalarına tanıklık etti...

Bununla birlikte Allah'ın indirdiğiyle hükmeden, haram kıldığını haram sayan, helal kıldığını da helal gören, Müslümanlar ile Gayrimüslimlerin işlerini şeri hükümlere göre güden, adalet, güvenlik ve huzurun güvencesi olan, insanlığı İslam'ın nuru ve hidayeti altında gölgelendiren, tağuti rejimlerin ateşiyle dağılan insanlığı sömürgecinin atadığı bu rejimlerden kurtaran otorite sahibi bir devlet olmadan İslam pratikte olmaz. İslam ümmeti, insanlık için çıkarılmış ilahi Risâleti taşıyan en hayırlı ümmettir. Batının bozuk, yozlaşmış maddi uygarlığının tozlarından silkincek, tüm insanlığı onun kirlerinden temizleyip İslam'ın adaleti ve merhametiyle kuşatacaktır. Allah Subhânehu ve Teâlâ buyurdu ki:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

“Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına, onlar için razı olduğu dinlerini iyice yerleştireceğine, yaşadıkları korkularının ardından kendilerini

mutlaka emniyete kavuşturacağına dair vaatte bulunmuştur. Onlar bana kulluk eder ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Artık bundan sonra kimler inkâr ederse, işte onlar fasıkların ta kendileridir.” [Nur 55] Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem de şöyle buyurdu:

﴿إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا، وَإِنَّ مَلِكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ﴾
“Allah, yeryüzünü benim için dürüp topladı, ben de doğusunu

da batısını da gördüm. Ümmetimin mülkü, bana gösterilen yerlere kadar uzanacaktır.”

Hizb-ut Tahrir / Kırgızistan

H. 22 Receb 1439

M. 09 Mart 2018

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti: Hilafet'in Yıkılmasıyla Kaybettiklerimizi Kazanmanın Tek Yolu Yeniden Kurulmasıdır

Zaferler ve başarılarla dolu İslam tarihinin en utanç verici, en yıkıcı ve en uzun süreli tahribata neden olan musibeti, 3 Mart 1924 tarihinde sömürgeci kâfirlerin yerli işbirlikçileri ile birlikte Hilafet'i kaldırmış olmalarıdır. Zira Hilafet öyle herhangi bir devletin tarih sahnesinden silinmesi değil, bilakis Hilafet sayesinde uygulanabilen İslam ahkâmının ortadan kaldırılması, İslami liderliğin yok edilmesi ve İslam ümmetinin parçalanması demektir ki öyle de olmuştur. O tarihten sonra İslam ümmetinin başına gelmedik felaket kalmamış, önceki izzet, heybet ve azametini kaybetmiş, toprakları vahşice işgal edilmiş, evlatları hunharca katledilmiş, zenginlikleri talan edilmiştir. Hilafet'in yıkılmasıyla birlikte İslam ümmeti dininden uzaklaştırılmış, siyasi iradesini, askeri gücünü, ekonomik değerini ve stratejik önemini kaybetmiştir.

Hilafet'in yıkılması elbette birkaç günde gerçekleştirilmiş bir plan değildir. Öncesinde yaklaşık üç asır süren kapsamlı ve uzun vadeli bir yıkım ve tahribat projesi uygulanarak son noktada Hilafet kaldırılmıştır. Zira başta Batılı devletler olmak üzere sömürgeci kâfirler, Hilafet'in kendileri ve gelecekleri açısından ne denli tehlikeli olduğunu çok iyi bildikleri için onu yıkmak ve yıktıktan sonra yeniden kurulmasını engellemek uğrunda amansız bir uğraş vermişlerdir. Bunların ilki, Müslümanların topraklarını parçalamak, sonra başlarına kendilerine sadık yöneticiler atamak ve üzerlerine küfür rejimlerini, fikirlerini ve yaşam tarzını dayatmak olmuştur. İkincisi, Müslümanları daima işgallere, savaşımlara, katliamlara ve boyunduruğa mahkûm etmişlerdir. Yahudi varlığının Müslümanların bağrına saplanması ve Kudüs'ün işgali bunun en bariz örneğidir.

Bununla da yetinmeyen sömürgeciler, bu ümmet bir daha asla belini doğrultmasın, asla yeniden birleşmesin, kendilerini koruyacak ve ardında savaşacakları bir kalkan olan Halife liderliğinde tekrar toplanmasınlar diye pek çok yola başvurmuşlardır. Müslümanları Hilafet fikrinden uzaklaştırmak için mugalatalar yapmışlar, Hilafet'in şer'i değil tarihi bir olgu olduğunu iddia etmişler, Müslümanları Hilafet'ten soğutmak amacıyla karalama kampanyaları düzenlemişler, Hilafet'i yeniden ikame etmek üzere çalışan Müslümanlara her türlü zulmü reva görmüşlerdir.

Fakat bütün bu beyhude girişimlere rağmen, İslam ümmetinin aklından ve kalbinden Hilafet'i söküp atmayı başaramamışlardır. Bilakis bugün ümmet, Hilafet'in yokluğunu daha fazla hissetmiş, önemini idrak etmiş ve kararlılıkla savunmaya ve talep etmeye başlamıştır. Peki, kimler Hilafete karşı çıkmaya ve yeniden

kurulmasını engellemeye çalışıyor bugün? Elbette Hilafet'in yokluğunda dünyayı vahşice talan eden sömürgeciler! Onların hegemonyasına angaje olmuş, izzeti ve gücü Allah'tan başkasında arayan işbirlikçiler! İslam'ı hayatlarından uzaklaştırmış bilinçsiz güruhlar!

Dolayısıyla Hilafet'in ikamesi, Müslümanlar için hayır, zafer ve izzet iken İslam düşmanları için şer, hezimet ve zillet demektir. Zira Hilafet kurulduğunda işgal edilmiş topraklar esaretten kurtulacak, parçalanmış İslam ümmeti yeniden birleşecek, kaybettiklerini geri kazanacak, küresel sömürgecilik sistemini yok edecek ve yeniden dünyanın birinci devleti konumuna yükselecektir. Böylelikle tüm dünyayı zulmün karanlıklarından İslam'ın aydınlığına kavuşturacaktır Allah'ın izniyle. Bu sayede İslam'ın adaleti yalnızca Müslümanlara değil, aynı zamanda Kapitalist ideolojinin yoksulluk, ahlaksızlık ve zulme mahkûm ettiği tüm insanlığa ulaşacaktır.

Ey Müslümanlar! Her şeyden önce Hilafet, Allah'ın tüm Müslümanlar üzerindeki farzıdır, hatta farzların tacıdır. Üstelik yeniden kurulması, Allah'ın bir vaadi ve Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesidir. Muhakkak ki Allah'ın vaadi gerçekleşecek ve Rasulü'nün buyurduğu gibi yeniden nübüvvet minhacı üzere Raşidi Hilafet olacaktır. Müslümanlar için Hilafet bir hayal değil, varlığı ile kurtuluşa ereceğimiz hakikattir, gerçekliktir! Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

﴿نُمُّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ النَّبِيِّ﴾

“... Sonra nübüvvet yolu üzere yürüyecek Hilâfet olacaktır.”

Hizb-ut Tahrir Türkiye Vilayeti

H. 14 Cumâde's Sâni

M. 02 Mart 2018

Sonunda Amerikan Mümessili Erdoğan, Ruhani ve Putin'in Maskesi Düştü, Amerika, Tüm Vaktini Kore ve Çin Krizine Ayırsın Diye Amerikan Mümessili Üçlü Amerikan Ajansı Suriye Yönetiminin Bekasıyla Meşgul

(Tercüme)

Türkiye ve İran Cumhurbaşkanı ile Rusya Devlet Başkanı, 04 Nisan 2018 Çarşamba günü Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrası ortak bir açıklama yayımlandı. Gerek satır aralarında gerekse gizli ve üstü kapalı olsun yapılan açıklamadan, üçlüünün, Suriye'deki Amerikan ajansı yönetimi korumak için yoğun çaba harcama ve Şam halkının İslami yönetim kurma çabaları karşısında durma kararlılığını teyit ettikleri açıkça anlaşılmaktadır.

Erdoğan, tam bir şarlatan ve şarlatanlık sürecini de hâlâ devam ettiriyor. Fırat Kalkanı Operasyonu'nda savaşçıları Fırat Kalkanı için geri çekti. Sonra da Halep'i heba edip zorba rejime teslim etti... Belli bir süre sonra Zeytin Dalı Harekâtı başladı. Bu kez Erdoğan, savaşçıları Afrin için seferber etti. Böylece Güney İdlib ve ardından da Doğu Guta'yı heba etmiş oldu... Savaşçıları İdlib'te toplama işlemi tamamlanana değin Erdoğan'ın dağarcığındaki kalkanlar ve dallar bitmeyecek. Savaşçılar İdlib'te toplandıktan sonra da Erdoğan, bu sefer onları başka bir cephe için geri çekecek ve böylece de İdlib heba edilmiş olacak!

Ruhani/Hamane'ye gelince, milisleri, dağ taş dolaşılıyor. Devrim muhafızından Lübnan partisi ve milislerine kadar hepsi de Şam zorbasını korumak için toplu katliam işliyor.

Putin'e gelince, Suriye'de işlediği katliam ve suçları anlatmaya bile gerek yok. Her şey gözler önünde. Erdoğan ya da Ruhani/Hamane gibi şarlatanlık yapmıyor, bahaneler üretmiyor, gerek de görmüyor. Bu ikili, avazı çıktığı kadar Müslüman olduklarını haykırdıkları için şarlatanlık ve madrabazlık yapıyorlar! Putin, İslam'ın ve Müslümanların apaçık düşmanı olduğu için şarlatanlık ve düzenbazlık yapmaya gerek duymuyor.

Üçlü, Suriye'de Amerikan ajansı laik yönetimin bekasını korumakla meşgul, bu yüzden cinayet, katliam ve vahşet işlemek için elinden geleni yapıyor, hatta fevkalade gayret sarf ediyor! Suriye yönetimindeki dostlarının Amerikan yandaş ve taraftarı olduğunun bilincinde olan bu üçlü, Doğu Asya'da Kuzey Kore ve Çin krizinin çözümünde Amerika'nın önünü açmak için ajanlıkla uğraşılıyor... Eğer bu üçlü, akıllı olsaydı, bu yoldan farklı bir yol izlerdi. Ama ne yazık ki dostlarının ipi şeytanın elinde!

Buna rağmen eğer kirli para, tehdit ve gözdağı maskesi altında havuç sopa politikası ile canilerin peşinden giden bir kaç grup olmasaydı, ister bu üçlü isterse arkasındaki Amerika olsun, caniler canilikleriyle ayakta duramazlardı... Dediğimiz gibi eğer bu canilerin peşinden giden birkaç grup olmamış olsaydı, canilerin ayakları bataklıktan çıkamazdı... Hizb, bu grupları bilinçlendirmek, olan olaylar, dönen dolaplar hakkında onları aydınlatmak için hiçbir çabayı esirgemedi. Ancak yine de onlar,

silah ve para verdikleri, Hizbin buna gücü yetmediği, sadece nasihat ettiği gerekçesiyle o canilerin peşinden gittiler... Nasihat, kılıç karşısında işe yaramaz diye de eklediler! Elinde tutan için kılıcın her iki tarafı da keskin bir alet olduğunu bilemediler. Uyanık ve basiret sahibi biri için kılıç, kendisini hasmının şerrinden koruyan bir kalkandır, düşmanını yenmek için güçlü bir silahtır... Ama canilerin peşinden koşan aldanmış biri için kılıç, paralanmış, yırtıcı bir kalkandır. Hasmını öldürmeden önce elinde tutanı öldürür!

Bilinçlendirme ve bilgilendirmemizi kabul etmeyen bu gruplara... Savaşta söz fayda etmez deyip Arap, Türk ya da İranlı olsun Müslümanlara ihanet edenlerden silah ve para desteği isteyenlere... Kirli para almak Şam ile savaştan alıkoymaz düşüncesiyle mücrim Rus ve Amerikalılardan bile kirli para alan bazı gruplara... Diyoruz ki: İşte bak görün bu eylem ve söylemlerinizin akibetini. Tehcir ve sürgüne maruz kaldınız, hatta yurtlarımızdan ve çocuklarımızdan oldunuz!

Buna rağmen Allah'ın izniyle bu ümmet asla yenilmeyecek. Böyle günler devridaim olurlar. Bu ümmet, Haçlılar ve Tatarlardan böylesi hatta çok daha şiddetlisi ile denendi. Sonra öyle bir ayağa kalktı ki Haçlılar ve Tatarların kökünü kazıdı. Tekrar dünyanın efendisi oldu... Doğru, o günlerde İslami yönetim vardı. Zayıf da olsa Hilafet hayattaydı. Hakkı gerçekleştirmek, batılı yok etmek ve düşmanla savaş için ümmeti bir araya toplayan bir baş vardı. Onun için ümmet, düşmanı hezimete uğratarak yeniden ayağa kalktı... Bugün ise ne İslam yönetimi var ne de Hilafet. O halde Müslümanları savaş için kim toparlayacak? Birileri böylesi bir söz sarf edebilir. Bu söz, vakanın bir tarifidir ve doğrudur, ama Hilafet çalışması Allah'ın izniyle güçlü bir şekilde devam etmektedir. Hilafet, İslam ülkelerinde Müslümanların başlıca talebi haline gelmiştir. Eylem ve söylemleriyle bu taleplerini gözlemlemektedir. 26-27-28 Receb 1342 yılındaki karanlık günleri tersine çevirmek için hareket geçmiş durumdadır. Karanlık günleri ortadan kaldırmak ve Allah'ın takdir ettiği bir günde o karanlık günleri yeniden Hilafet ile aydınlatmak için canla başla çalışıyorlar. Bu, Allah'a zor değildir. O gün zalimler

hangi döndürülüşle döndürüleceklerini bileceklerdir.

Ey Müslümanlar! Suriye'ye karşı cürüm işleyen kâfir ve münafığıyla bu üçlü, Suriye ve Suriyeliler hakkında işlediği katliam ve cinayetiyle sevinemeyecek. Aksine hesap etmedikleri bir yerden azap onları yakalayacaktır. Şam daha önce de onlar gibileriyle denendi. Onlar helak olup gittiler ama Şam ayakta kaldı. Allah'ın izniyle şimdi de öyle olacak.

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

“Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah, her şeye bir ölçü koymuştur.” [Talak 3]

Son olarak kışlarına çakılıp kalan Müslüman ordulara da deriz ki: Gerçekten tuhafınız. Eğer yöneticiler, Müslümanları öldürmek için seferberlik ilan etmiş olsalardı, kesinlikle onları öldürürdünüz. Yardım için Müslümanlar seferberlik ilan edince, ağırdan aldınız, onları yüz üstü bıraktınız. Dahası ölüm sessizliğine büründünüz. Devlet başkanlarının emir kuluyuz diye bahaneler ürettiniz. Oysa devlet başkanlarının emir kulu olmak, dünyada hüsrana, ahirette de elim bir azabı gerektirir. O gün kendinizi savunmak için söyleyeceğiniz şu söz bile hiçbir fayda etmez:

﴿يَوْمَ نَقَلَّبُ وُجُوهَهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ﴾
﴿وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبْرَاءَنَا فَأَصَلْنَا السَّبِيلَ﴾

“Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün: Eyvah bize! Keşke Allah'a itaat etseydik, Peygamber'e de itaat etseydik! Derler. Ey Rabbimiz! Biz reislerimize ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar, derler.” [Ahzab 66-67] Ancak yaptıklarınızın kefaretinizi ödemek ve Allah'ın dinine yardım etmek için hâlâ vaktiniz var. Yeryüzünde yeniden İslami yönetimi kurarak zalimler, münafıklar ve sömürgeci kâfirler ile ipleri kesebilirsiniz. Umarız, bu kefaretiniz olur. Allah Subhânehu ve Teâlâ şöyle buyurdu:

﴿وَإِنِّي لَعَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى﴾

“Şüphesiz ben, tövbe edip inanan ve Salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affediciyim.” [Taha 82]

Müslümanların geneline de deriz ki, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Şam, Şam olarak kalacaktır. Şam, İslam'ın kalbidir. Müsned'de Ahmed, Cubeyr b. Nüfeyr'den rivayet ettiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdular:

﴿أَلَا إِنَّ عَفْرَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ﴾

“Dikkat edin, müminlerin yurdu Şam'dır” Başka bir rivayette ise Nuaym b. Hammad, Fiten adlı kitabında Kesir b. Murrâdan rivayet ettiğine göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdular ki:

﴿عَفْرَ دَارِ الْإِسْلَامِ بِالشَّامِ﴾

“Dar'ul İslam'ın kalbi Şam'dır.” En son olarak da deriz ki

Hizb-ut Tahrir, halkına yalan söylemeyen bir liderdir. Ümmet ile ve ümmet arasında çalışmaya devam edecek, Allah'ın lütfu ile hak üzere sebat edecektir. Düşünce ve metodu değişmedi ve değişmeyecek, çünkü hakıdır.

﴿فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾

“Artık haktan sonra sapıklıktan başka ne kalır?” [Yunus 32] Hizb, Rabbi ile güçlü ve dini ile azizdir. Allah'ın vaadini eliyle gerçekleştirmek için Aziz ve Hâkim olan Allah'a dua ve niyazda bulunur.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾
﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾

“Allah, içinizden, iman edip de Salih ameller işleyenlere, kendilerinden öncekileri egemen kıldığı gibi onları da yeryüzünde mutlaka egemen kılacağına dair vaatte bulunmuştur.” [Nur 55] Hizb ve üyelerinin yanı sıra bütün Müslümanlar, Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesini nail olması için Allah'a yalvarıyor. Ebu Davud Et Tayalisi, Huzeýfe'den rivayet ettiğine göre Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:

﴿ثُمَّ تَكُونُ جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَا جِ نُبُوءَةٍ، ثُمَّ سَكَتَ﴾

“...Daha sonra ceberut olacaktır. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra, Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.” İmam Ahmed'in lafzı ise şöyledir: Rasûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyurdu ki:

﴿ثُمَّ تَكُونُ مَلَكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَا جِ نُبُوءَةٍ، ثُمَّ سَكَتَ﴾

“...Daha sonra ceberut bir saltanat olacaktır. O da Allah'ın dilediği kadar devam edecektir. Ardından Allah dilediği zaman onu ortadan kaldıracaktır. Sonra, Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır. Sonra sustu.”

Hizb, sadece Rasûller ve Peygamberlere değil, hem dünyada hem de ahirette sadık müminlere de Allah'ın yardım edeceğinden emindir.

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾

“Şüphesiz ki, Rasûllerimize ve iman edenlere dünya hayatında ve şahitlerin şahitlik edecekleri günde yardım ederiz.” [Mümin 51] O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Mücrimlere ise dünyada zillet, ahirette elim bir azap dokunacaktır. Allah, intikam sahibidir, cebbardır, Aziz ve Hâkimdir.

Hizb-ut Tahrir

H. 18 Receb 1439

M. 05 Nisan 2018

Twitter Fırtınasına Katılın

#HilafetiİkameEdin



#HilafetiİkameEdin

H. 28 Recep
1342'de İslam
Ümmeti yüce Hilafet
devletini, Allah(cc)'nun
nizamını, kaybetti ve tarihin
en karanlık dönemine
düşürüldü.

Bu muhteşem devletin yıkılışının
yıldönümünde acilen Ümmetin
kalkanı ve koruyucusu
Nübüvvet Metodu üzere
Raşidi Hilafet'in yeniden
ikamesi için twitter
fırtınasına katılın.

Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi



Pazar, 28 Recep 1439 / 15 Nisan 2018

Türkiye & Arap Dünyası - 21.00 Medine Saati

Avrupa & Batı - 19.00 GMT

Endonezya - 20.00 Endonezya Saati

f Central Media Office - Hizb ut Tahrir

@mediaa

#ReturnTheKhilafah

#HilafetiİkameEdin





مختارات
seçmeler
Muhtarat
Hizb ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi'nden

42

