

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Onu Kahraman Yapan Bir Tuzak!

Haber:

İngiliz Guardian gazetesi, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yürüttüğü ekonomik savaşın geri teptiğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her zamankinden daha güçlü hale geldiğini değerlendirdi.

Cuma günü yayınlanan bir makalede yazar Simon Jenkins, Rusya'ya yönelik yaptırımları, modern tarihin çalışma eksikliği ve verimsiz sonuçları açısından en kötü karar olarak nitelendirdi. (RT Arapça).

Yorum:

Şayet bu güçler, Rusya'nın çıkarlarına, Putin'in sahip olduğu kozlara ve uluslararası nüfuza karşı birleştirilmiş olsaydı bu söz doğru olurdu ancak hakikat bunun tam tersidir; zira iyileşen koşullarda elde ettiği canlılık ve uluslararası oyun kartlarını manipüle etme yeteneği ile birlikte, şayet Amerika'nın rızası ve davranışlarını onaylaması olmamış olsaydı bunu yapamazdı. Zira şu andaki bu davranışlar, Rusya'nın gücünün ilerlemesi ve Putin'in kişisel zaferi olduğu sürece Amerika'nın çıkarlarına hizmet eden tek bir yöne ve tek bir hedefe yöneliktir ki bu da; Amerika'nın abasının altına saklanması ve kontrol güçlerini teslim etmesi için Avrupa'ya saldırmak ve buna güç yetiremese bile Avrupa'yı ABD'nin masasında bir müttefik olarak oynamaya zorlamaktır. Bugün bunların, yavaş yavaş gerçekleştiğini görmekteyiz. Nitekim bunu gerçekleştirmeye yaklaştıkça, Rusya'nın elindeki kozların da zayıflamaya başladığını görüyoruz.

Putin kendisini iliklerine kadar işlemiş sayısız sorunlara bulaşmış olarak bulacak ve bu da onu, ABD'nin yapacaklarından intikam almak için güçlü bir müttefik bulmaya sevk edecek ancak Çin'den daha sıcak bir kucak bulamayacaktır.

Aynı zamanda bu, Amerika'nın, Çin'i girmemeye çalıştığı bir çatışmaya dahil etmeye yönelik bir talebidir. Çünkü ileride, Batı'nın ekonomik üstünlüğe sahip olmamasını ve ne pahasına olursa olsun Amerika'nın statüsünün zayıflatılmasına izin vermediği uluslararası konumda bazı müdahaleler dayatmaya çalışacağı bir güce sahip olmayı sağlamak için boyun eğme ve tabi olma anlaşmaları imzalamaya zorlayacaktır.

Bu nedenle bugün, ABD'nin açıkladığı ve bazılarını bu yöndeki vakıa zemininde uyguladığı eylemleri görüyoruz ki bunu Çin'de görüyoruz. Bu uygulamalardan biri de ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesidir.

Aynı zamanda hem Amerika'da hem de Çin'de ekonomik durum çöküşün eşiğindedir. Zira enflasyon oranı korkunç bir şekilde artmakta olup ekonomik durgunluk kapıya dayandı, girmesine izin verilmiyor ama zorla dünyamıza girecektir.

Bu, iki ülkenin seçim yılı için rekabet edecekleri anlamına gelmiyor. Bunun için Amerikan seçkinlerinin siyasi hedeflerine ulaşmak için çok çalıştıklarını, sadece dünyanın geri kalanını değil, bilakis bizzat ABD'yi de yakmaya hazır olduklarını görmekteyiz.

Çin'e gelince; sadece Tayvan'ı kontrol etmekle kalmayıp Çin ulusunu birleştirmeyi de amaçlıyor. Şayet yeni bir dönem için görüşler Jinping üzerinde birleşirse seçimler bunu başaracaktır.

Dünyanın kaderi, dünyanın nereye gittiği ile ilgilenmeyen, bilakis dar bir perspektiften daha çok kendi çıkarlarıyla ilgilenen bir gurup tarafından kontrol ediliyor. Her ikisi de başarısız ve çökmüş kapitalist ideolojiyi taşımaları dışında önümüzdeki günler, dünya düzeyinde en zor günler olacaktır. Bu yüzden yer yüzünde ortaya çıkan yıkıcı savaşlara, ölümcül kıtlıklara, büyük iç devrimlere ve etnik-mezhepsel çatışmalara tanık olabiliriz.

Bu dünyadaki bilinçli insanların, Amerika'nın ve yıpranmış rejiminin kendileri için ne planladığını tam olarak idrak etmelidirler.

Ey dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlar: Bu saçmalıklara bir son vermek, ümmetin izzet ve onurunu yeniden elde etmek ve evlatlarımızı azim İslam'ın yönetimi altında mutlu bir şekilde yaşatmak amacıyla devletimizi kurmak için her geçen gün büyük bir azim ve sebatla çalışmalıyız.

Allahu Teala şöyle buyurmuştur: **يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ** “Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Halbuki kâfirler istemeseler de Allah nurunu tamamlayacaktır.” [Saf 8]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Dareyn Eş-Şanti