

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Haber-Yorum

Mısır Firavun'unu Korkutan Nedir?!

Haber:

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "Çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesi" taşıdığına dikkati çekerek Gazze Şeridi'ndeki savaşın durdurulması gerektiğini söyledi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre es-Sisi, ülkesini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile el-Alameyn şehrinde bir araya geldi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına yönelik Mısır, ABD ve Katar arabuluculuğunda sürdürülen çabalar ele alındı.

Es-Sisi, çatışmanın kapsamının, bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesine vurgu yaptı.

Akan kanın durdurulması çağrısı yapan es-Sisi, "Gazze'de ateşkes, Filistin devletinin uluslararası alanda daha geniş çapta tanınmasının ve iki devletli çözümün uygulanmasının başlangıcı olmalıdır. Çünkü bu, bölgenin istikrarının başlıca garantörüdür" ifadesini kullandı. (trthaber.com, 20/08/2024)

Yorum:

Aksa Tufanı operasyonunun başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Amerika başta olmak üzere tüm Batılı ülkelerin, silah, gıda, para ve tüm yardım şekilleriyle Yahudi varlığına verdikleri desteğe rağmen kahraman Gazze mücahitleri Allah'ın inayetiyle Yahudi varlığına karşı benzersiz bir savaş örneği sergilediler ve Gazze halkı da on binlerce şehit, yaralı ve kayıplara rağmen Allah'a tam bir tevekkül örneği gösterdiler. Gazze mücahitlerinin bu kahramanlıkları ve Gazze halkının bu muhteşem sabrı, sayıları milyonları bulan Müslüman orduları utandırmış, Batılı ülkeleri ve özellikle halklarını hayrete düşürmüş ve Müslümanların başındaki yöneticileri de tahtlarını kaybetme korkusu sarmıştır. İşte es-Sisi'nin "çatışmanın kapsamının bölgede sonuçlarını kestirmenin zor olacak bir şekilde genişleme tehlikesi" taşıdığına dikkat çekmesi bu korkunun bir ifadesidir. Yoksa Mısır Firavun'unun Gazze'de şehit olan Müslümanlar umurunda değildir; zira es-Sisi, savaşın başlangıcından bu yana Gazze Müslümanlarını kurtarmak için Mısır ordusunu göndermemekle yetinmemiş, aksine onları bir lokma ekmek ve bir damla sudan bile mahrum bırakmıştır!

Ancak savaş neredeyse on birinci ayını doldurmak üzereyken Yahudi varlığı hiç beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalınca çılgına dönmüş,

sadece günlük olarak Gazze halkını şehit etmekle yetinmeyip Suriye ve Lübnan'a da saldırmaya, Müslümanları temsil eden liderlere suikastlar düzenlemeye ve kendi halkı da dahil savaşın durmasını isteyen herkese meydan okumaya başlamıştır. Yahudi varlığının bu pervasız tutumu Amerika başta olmak üzere tüm dünya liderlerini korkutmaya başlamıştır. Zira özellikle Gazze'deki kahraman mücahitlerin kararlılıklarının yanı sıra Batılı ülkelerdeki Filistin yanlısı protesto gösterilerinin hiç aralıksız devam etmesi onların korkularını daha da artırmıştır. Bunun üzerine Batılı ülkelere korkularını ifade eden açıklamalar gelmeye başlamıştır. Örneğin; Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Tor Wennesland, Gazze'de yaşanan "trajedinin" Orta Doğu'daki ateşi "alevlendirdiğini" belirterek, "(Gazze'de) şimdi ateşkes ihtiyacımız var" şeklinde açıklama yapmıştır. Yine İrlanda Başbakanı Simon Harris, "İsrail'in" Gazze'ye yönelik saldırılarında 40 bin Filistinlinin yaşamını yitirmesinin, dünyanın utanç duyması gereken dönüm noktası olduğunu" söylemiştir. Ayrıca Amerikan Foreign Affairs dergisi, Tel Aviv'i "İsrail", yıkım ve şiddet yolunda" ifadesiyle eleştirdi. "İsrail'in" insan haklarından giderek uzaklaştığı, daha teokrat ve aşırı sağcı bir ülke haline geldiği vurguladı. "İsrail'in" bu tutumunu değiştirmede Siyonizm'in sonunu getireceği" belirtildi. İşte tüm bu açıklamalardan dolayı başta es-Sisi olmak üzere tüm Müslümanların başındaki yöneticileri olası bir kaosun çıkması durumunda tahtlarını kaybetme korkusu sarmış ve bu yüzden Gazze savaşının baş aktörü Amerika'ya savaşı durdurması için yalvarmaya başlamışlardır. İşte es-Sisi'nin barışın, bölgenin istikrarının garantisinin olduğunu ifade etmesi bu korkunun bir ifadesidir.

Ey Müslüman orduları: Başta Mısır Firavun'u olmak üzere tüm Müslümanların başındaki ajan yöneticilerin korkuları sizlersiniz. Zira bu yöneticiler, sizin onlara isyan edip Gazze ve diğer işgal altındaki mazlum kardeşlerinize yardım etmek için harekete geçmenizden korkuyorlar. O halde haydi harekete geçin ve bu hain yöneticilerin korktuklarını başlarına getirin ki bu tavrınız tarihin sayfalarına altın harflerle yazılsın. Aksi takdirde bu dünyada tüm mazlum Müslümanların lanetine maruz kalacağınız gibi ahirette de Allah'ın çetin azabına maruz kalacaksınız.

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَجِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ * مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْنَدْتُهُمْ هَوَاءً
(Rasulüm!) Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor. Başları yukarıya kalkık, bakışları bir noktaya sabitlenmiş, zihinleri bomboş kalmış olarak toplanma yerine koşarlar. [İbrahim 42-43]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Ramazan Ebu Furkan