

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Bölge, Tarihindeki “Zor Bir Anla” Karşı Karşıyadır!

Haber:

Ürdün Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Yurtdışında Yaşayan Ürdünlüler Bakanı Eymen Safadi, “İsrail’in”, bir Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak ve aynı zamanda “İsrail” için güvenlik ve barış sağlayacak Oslo Anlaşması da dahil olmak üzere imzaladığı anlaşmaları uygulama yükümlülüklerinin hiçbirini yerine getirmemesi nedeniyle bölgenin tarihindeki “zor bir anla” karşı karşıya olduğunu söyledi. (Youm7, 29/07/2024)

Yorum:

Ne zamandan beri ümmetinizin ve halkınızın taleplerine bağlı kaldınız ey Eymen Safadi? İsrailoğulları'nın antlaşmaları ve sözleşmeleri bozmaları, peygamberleri ve Rasulleri öldürmeleri konusundaki tarihten habersiz misiniz? Yahudilerin, yalan, dolan, hıyanet, kurnazlık ve hile ehli olduklarını ve Gazze Haşim'de gözünüzün önünde Müslümanları öldüren ve öldürmeye devam edenlerin onlar olduğunu bilmiyor musunuz? Nerede bulunurlarsa bulunsunlar, Allah'ın ipine ve insanların (müminlerin) ipine tutunmadıkça kendilerine zillet (damgası) vurulanların ve Peygamberleri öldürerek Allah ile olan ipi koparanların Yahudiler olduğunu bilmiyor musunuz: **ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيَّنَ مَا تَقَفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ** **“Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutunmadıkça, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, onlara alçaklık damgası vurulmuş; Allah'ın gazabına uğramışlar ve aşağılanmaya mahkûm olmuşlardır. Bu, onların Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmeleri yüzündendir. Bu (cüretleri de) onların isyan etmiş ve haddi aşmış bulunmalarındandır.”** [Al-i İmran 112] Siz ey Safadi; Müslümanların mübarek (Filistin) topraklarındaki Yahudileri güvence altına almak, korumak ve pekiştirmek için çalışan insanların ipinin temsilcilerinden biri değil misiniz?

Sizin boş açıklamalarınız, yaşananların gerçekliğini değiştirmez; sizler, Filistin'de Yahudiler için bir devlet kurulmasının, Beytül Makdis'e Hilafetin inmesini engellemek için olduğunu biliyorsunuz. Sizler ve sizin üstünüzdeki efendileriniz ümmetinizin bu hakikati bilmemesi için çalışıyorsunuz ki böylece ümmet, kendisini ve devletini izzetli kılmak için çalışsın, onun için bir izzet gerçekleşsin ve ümmetin milletler arasında onur ve şerefi olmasın!

Şayet hakkı söylemek istiyorsanız, bunu ülkenizdeki askerlere söyleyin ki, Filistin'i, yüz kırk peygamberini öldüren Allahu Teala'nın en aşağılık yaratığından kurtarmak için görevlerini yerine getirsinler; şüphesiz Allah onları tehdit etmiş ve Nebisi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in lisanı

üzerinden Hilafetin şafağının yeniden doğacağını bildirmiştir: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا “Siz Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Hatta taş dile gelip arkasına saklanan Yahudi’yi gösterecek ve: Ey Müslüman, şu arkamda saklanan bir Yahudi’dir. Haydi öldür onu! diyecektir.” Sahih-i Müslim’deki başka bir rivayette de şöyle geçmektedir: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ، فَيَقْتُلُهُمُ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ: يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعَالَ مُسْلِمَانِ يَهُودِيٌّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ، فَاقْتُلْهُ، إِلَّا الْعَرَقَدَ، فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ “Müslümanlar Yahudilerle savaşmadıkça kıyamet kopmaz. Bu savaşta Müslümanlar Yahudileri öldürürler. Hatta bir Yahudi taşın, ağacın arkasına gizlenir. Bunun üzerine o taş, o ağaç, ey Müslüman! Ey Allah’ın kulu! İşte arkamda bir Yahudi. Gel, onu öldür, der. Yalnızca Garkad bir şey söylemez. Zira o, Yahudilerin ağaçlarındandır.” Bu, Allahu Teala’nın yardımıyla kaçınılmaz olarak gelecektir. Subhanehu’dan bizleri, Yahudileri ve bütün hainleri yok edecek olan Hilafet Devleti’nin askerlerinden kılmasını niyaz ediyoruz.

Bu zor an ey Safadi, dinini izzetli kılmak çalışan muvahhid müminleri için ne kadar zorsa da aynı şekilde küfür milleti ve onların aveneleri için de de o kadar zordur; şüphesiz Allahu Teala, batıl ehlini bu dünyada rezil edecek, hesap günü ise daha şiddetli ve daha kötü olacaktır; güzel akıbet ise tedebbür eden ve farkına varanlar içindir. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا أَوْلَادَهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ “İnkâr edenlerin malları da çocukları da Allah’a karşı kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir; onlar orada ebedî kalacaklardır.” [Al-i İmran 116]

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Abdullah Abdurrahman