

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Gucerat Kasabı Modi'nin, Hindistan Seçimlerindeki Zafer Saçmalığı!

Haber:

Modi'nin liderlik ettiği iktidardaki Hindu Milliyetçi Bharatiya Janata Partisi (BJP) tek başına 240 sandalye elde ederken ittifakıyla birlikte 2019 yılında yapılan seçimlerdeki 360 sandalyeye kıyasla 293 sandalye elde etti; öte yandan Rahul Gandhi liderliğindeki muhalefet Ulusal Kongresi Partisi tek başına 99 sandalye elde ederken muhalefet ittifakıyla birlikte 2019 yılında yapılan seçimlerdeki sadece 119 sandalyeye kıyasla 234 sandalye elde etti. (El Cezire)

Yorum:

Modi ve partisinin seçimlerdeki zaferi, ülkeyi içinde bulunduğu aşırı yoksulluktan kurtaracak bir kalkınma gündemi sayesinde olmadı; zira Hindistan'ın 1,4 milyardan fazla nüfusunun %90'ı günde 2 doların altındaki bir gelirle yaşıyor. Ayrıca onun zaferi, ülkeyi etnik bölünme ve dinsel parçalanma durumundan kurtaracak asil bir insani gündem sayesinde de olmadı; aksine Modi'nin gündemi önceki ve sonraki seçim dönemlerinde tam tersi yönde olup üretimi artırmak ve ülkedeki bol servetleri geliştirmek için modern teknolojinin kullanılması ışığında yoksulluk ve yoksulların oranının artması pahasına Maharaja sermayesine hizmet etmeye dayandığı gibi bu konuda tüm dünya ülkelerini geride bırakmak için Hint toplumunun yelpazeleri arasında ırksal ve dinsel yozlaşmayı yaymaya dayanmaktadır!

Modi koalisyonunun zaferi, ülke ve halkın çıkarları için en iyi olanın seçildiği adil seçimler yoluyla olmadı, hatta buna yakın bir şekilde bile olmadı; zira Hindistan'da ve demokratik dünyanın birçok ülkesinde demokratik seçim sisteminin bir parçası haline gelen oy satın alma ve kayırmacılığın yanı sıra artık seçimlerde seçmenleri yönlendiren şey etnik, mezhepsel ve ırksal bağlılık haline gelmiştir; bu da devletin ve kurumlarının, seçmenlerin zihinlerini yönlendirmekten, rejim karşıtı sesleri, özellikle de alternatif medeniyet projesine sahip olan Müslümanların sesini bastırmaktan başka bir amacı olmayan teknolojik araçları kullanarak yaydığı ülkedeki cehaletin ve siyasi saptırmanın gölgesinde olmaktadır.

Hindistan'ı, toplumun yelpazeleri arasında giderek daha fazla sefalet ve çatışmaya doğru giden bu sefil durumdan İslam'dan başkası kurtaramayacaktır; bu yüzden davet taşıyıcıları başta olmak üzere Hindistan'daki Müslümanların, hadari bir alternatif ve siyasi bir sistem olarak İslam'ı benimseyerek ülke halkını sömürgeci İngilizlerin körüklediği akidevi hurafeleri ve onları perişan eden kapitalist sistemi kaldırıp atmaya davet etmeleri gerektiği gibi akide ve bir hayat sistemi olarak azim İslam'ı benimsemeleri ve Batı'nın çeşitli siyasi partilerdeki siyasi ajanlarının komplolarını ifşa etmeleri, hatta tüm insanları onların etrafından uzaklaştırmaları gerekmektedir. Dolayısıyla Müslümanların, savunma stratejisi ve rejimin baltacılarının zulmünden kendini koruma çabası içinde değil de tüm güç, güven ve azimle bu hakka davet etme stratejini benimsemeleri gerekmektedir. اذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ. اَحْسَنُ اِنْ رَبِّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ **(Rasulüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et! Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir ve O, hidayete erenleri de çok iyi bilir.** [Nahl 125]