

## **İslam Ümmeti Asla Ümitsizliğe Kapılmadı ve Kapılmayacaktır!**

### **Haber:**

Gazze'de yerinden edilmiş insanlar için kamplar... Su, yiyecek ve ilaç olmayınca umutsuzluk derinleşiyor. (Arabi 21, 16/05/2024)

### **Yorum:**

Medya, sömürgecinin hedeflerini gerçekleştirmek için insanların cesaretini kırarak ifadeler kullanmayı alışkanlık edindi; zira şu ifadeyi kullandı: "Su, yiyecek, ilaç olmayınca çaresizlik derinleşiyor!" Gazze halkının gerçeğinin, gıda, giyim ve barınma dahil bireysel temel ihtiyaçlardan ve toplumun temel ihtiyaçlarından (eğitim, ilaç ve korunma) mahrum bırakıldığı ve Yahudi varlığının eliyle ve Amerika ve Batı'nın şeytani ülkelerinin silahlarıyla soykırıma maruz kaldığı doğrudur; dolayısıyla onlar, insanlar, taşlar ve ağaçlar dahil her şeyi yıktılar ama halkının maneviyatını yıkamadılar. Tam tersine direnişte esir alınanların aileleri başta olmak üzere Yahudi varlığının halkının moralini bozdu ve bu da onları, sokaklara çıkmaya, Yahudi liderlere ve hükümetlerine karşı haykırmaya ve hayatta kalanların geri dönmesini talep etmeye sevk etti.

Gazze halkının kalbine asla umutsuzluk inmedi; aksine, eşi benzeri görülmemiş büyük bir kararlılıkla gördüklerimiz, Batı'nın onlara ve sabırlarına hayran kalmasına neden oldu ve insanlar bu Müslümanların kültürlerini araştırmaya başladılar. Yani aradıklarını ve sorularının cevabını bulma umuduyla Kur'an-ı Kerim'i araştırmaya yöneldiler; bu da düşmanların istediğinin tam tersine yol açtı; zira onların birçoğu İslam'a girdiler.

Özellikle ajan çember ülkelerdeki Müslümanların başındaki yöneticiler olmak üzere bileğe takılan bilezik gibi sıkı bir şekilde kuşatılan küçük ve sınırlı bir bölge olan Gazze, göstermiş olduğu sabırla küfrün karanlığında kaybolanların yollarını aydınlatan bir ışık huzmesi meydana getirmeyi başardı. Zira onun adamlarıyla, halkıyla, rızayla, sabırla ve metanetle gösterdikleri fedakarlıklar ne kadar da büyüktür. Çünkü yaralarına, açlığa, hayat için gerekli olan her şeyi kaybetmelerine rağmen kazaya, kadere, hayatın ve ölümün Allah'ın elinde olduğuna, başlarına gelen ve gelmekte olan olayların onları yanıltmayacağına dair güçlü ve derin imanları vardır. Her istediğini zahmetsizce ve yorulmadan elde edeceği naim cennetinde yer arayan bir kişi nasıl ümitsizliğe düşebilir ki?!

Hiç kimsenin inkar edemeyeceği gerçek, İslam ümmetinin diğer milletlerden farkının onun ölümsüz ve yaşayan bir ümmet olmasıdır. Zira o, zaman zaman zayıflayan ama asla ölmeyen bir ümmettir; yine o, insanlık tarihinde tüm imparatorlukların ardı ardına işgallerine maruz kalan tek ümmettir. Dolayısıyla onların hepsi İslam'ın gücü karşısında çöktüler ama İslam ümmeti güçlü bir şekilde ayakta kalmaya devam etti; zira o, milletlerin en hayırlısıdır. Ta ki bir asırdan fazla bir süre önce İslam ümmetine ihanet edenlerin ve onu milletlerin kuyruğu haline getirenlerin ihanetiyle İslam Devleti yıkılıncaya kadar onu Sykes ve Picot'nun birkaç dakikadaki kalem darbesiyle çizdiği sınırlarla kuşattılar ve İslam Devleti, vatan dedikleri bir ülke haline geldi ve onu, her biri kendi vataniyle övünen, onu savunan, vatani için canını feda eden sakinleri için bir referans yaptılar ve İslam Devleti'nin sahip olduğu maddi, manevi ve ruhani gücü unuttular.

Ama işte bugün Gazze, kahraman direniş savaşçılarının sahip oldukları yetenekler, araçlar ve basit ve yerel yapım savaş teçhizatıyla sömürgeci Batı'nın projesini yok etmeyi ve İslam ümmetinin gururunun bir kısmını geri elde etmeyi başardıkları bir yer oldu; böylece Müslümanlar gözlerini, Allah Subhanehu ve Teala'nın vadinin ve Rasulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in müjdesinin gerçekleşeceği güne diktiler; bu gün ise, Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafetin gölgesindeki yaşama geri dönmektir.