

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Haber-Yorum

Uluslararası Kudüs Günü İle Eşanlımlı Olarak “Özgürler Tufanı'nın” Ortaya Çıkması Münasebetiyle..

Affedersiniz Bir Tufana İhtiyacımız Vardı Biz de Onu Aldık ve Aksa'yı da Sahiplerine Bıraktık!

Haber:

Ramazan ayının son cuması olan 5 Nisan Cuma gününden itibaren es-Sevra Gazetesi'ninin afişlerinde ve sayfalarında, “Uluslararası Kudüs Günü'nün” yeni eş anlamlı tanımı olarak Aksa Tufanı yerine “Özgürlerin Tufanı” gibi bir başlık ortaya çıkmaya başladı.

Yorum:

İlk etapta Aksa Tufanı'nın Özgürler Tufanı ile aynı şey olduğu akla geldi ancak dakik bir incelemenin ardından 7 Ekim 2023'te Gazze'de başlayan Aksa Tufanı ile “Uluslararası Kudüs Günü” ile eşanlımlı yeni bir tanım olarak kullanılan Özgürler Tufanı arasında hiçbir bağlantının olmadığı ortaya çıktı. Peki Yahudi varlığıyla savaşta maruf Aksa Tufanını çarpıtma, onun savaşını taklit etme, dikkatleri çalma ve onun fiili değil de ismen bir Tufan ile alternatif bir hedefe yönlendirme çabasındaki bu cüretkârlık neden?!

Allah aşkına! Bu isim taklidi konusundaki fırsatçılık boyutuna neredeyse hiç kimse inanmıyor! Ey Sana'da Uluslararası Kudüs Günü'nü kutlayanlar: Um er-Raşaş'a bu kadar uzaktan füze ve drone atarak Aksa Tufanı'na katıldınız ve hiç kimseyi öldüremediniz; çünkü sizler, onları sadece terörizm sınırında korkutmayı arzuluyorsunuz; şayet sizler onları öldürmek isteseydiniz, onları güney Lübnan'dan, Golan'dan ve hatta İran'dan atardınız; peki onun adını taklit etmek için size izin verildi mi?! Diyelim ki doğru, o halde neden Aksa Tufanı'nın “Uluslararası Kudüs Günü” olduğunu söylemediniz de Tufan ile yetindiniz ve sanki adaletli davranıyormuşsunuz gibi özgürlerin peşine düşüp şöyle dediniz: “Zarar Görmek de Zarar Vermek de Yoktur” Aksine kendinize zulmettiniz ki bu da bizzat zarardır.

Ancak sizler, sadece Tufanı kullanmakla, Aksa'yı sahiplerine bırakmakla ve hakikatini ortaya çıkarmakla doğru bir şey yaptınız; zira yaptıklarınız insanların dikkatini çekti ve onları basiretli gözlerle gördüler.

Direnış eksenini, Müslümanların 2006 savaşıyla birlikte olumlu etkileşimini gördüklerinden dolayı Filistin'i öncelikli bir meselesiymiş gibi göstermeye çalıştı ama aslında öyle değildir; zira İrangaate anlaşmasıyla Yahudi varlığından silah satın alınması buna dair kanıt için yeterlidir; Uluslararası Kudüs Günü'nün 1979'daki başlangıcından bu yana kırk beş yıl geçtiğinden ve Lübnan ile Yahudi varlığı arasında Akdeniz'deki deniz sınırlarının çizilmesiyle meselenin sona erdiğinden bahsetmiyorum bile!

Filistin'in bunların hiçbirine ihtiyacı yoktur; zira Filistin'in, Aksa eş-Şerif Yahudilerin pisliğinden temizlenene kadar savaş günlerinde arkasını dönüp gitmeyi reddeden, arkalarında doğuda Endonezya'dan batıda Fas'a, kuzeyde Çeçenistan'dan güneyde Nijerya'ya kadar hiç kesilmeyecek bir desteği olan cüretkâr adamlardan oluşan ve onların Nübüvvet Minhacı üzere İkinci Raşidi Hilafetin Râye'si olan Ukab Râye'si ile gölgelendiği ordunun başında Selahaddin Eyyubi gibi cesur bir komutan adama ihtiyacı vardır. Nitekim Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: **“Sonra (Yeniden) Nübüvvet Minhacı üzere (Raşidi) Hilafet olacaktır.”**

Hizb-ut Tahrir Merkezi Medya Ofisi İçin Yazan

Müh. Şefik Hamis – Yemen