

### Basın Açıklaması

## Yemen'de Bakım Örümcek Ağından Daha Zayıf

31 Ağustos 2024 Cumartesi günü yoğun yağışların neden olduğu seller, Zemar ilinin Vesab Es-Sefil ilçesindeki Beni Musa "El-Cerf" bölgesinde 27 kişinin hayatını kaybetmesine, 8 kişinin yaralanmasına ve 2 kişinin kaybolmasına yol açtı. Medya organları, sellerin ayrıca 15 evin yıkılmasına, Vadi El Ahşab bölgesindeki 8 evde hasara yol açmasına, 4 aracın, 2 motosikletin ve bir dükkânın sürüklenmesine neden olduğunu bildirdi. Bir süre önce Birleşmiş Milletler, 27 Ağustos 2024 Salı günü Mahvit vilayetini vuran sellerin, 41'den fazla kişinin ölümüne ve kaybolmasına neden olduğunu ve yaklaşık bin ailenin etkilendiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, felaketin şiddetli yağışlar ve Melhan ilçesindeki üç barajın patlaması sonucunda meydana geldiğini belirtti.

Ağustos ayı başından bu yana ülkenin farklı bölgelerine yağın yağmurlar, 120'den fazla kişinin ölümüne ve özellikle göçmen kamplarında, vadi ve ova bölgelerinde yaşayan yaklaşık çeyrek milyon insanın zarar görmesine neden oldu. Ayrıca Yemen'in birçok vilayetinde evler, mülkler, tarım alanları ve yollar büyük hasar gördü. Bu felaketler, zaten zorluklar içinde olan Yemen halkının acılarını daha da artırmaktadır ve Müslümanlar, Allah'ın şeriatını uygulayan bir devlet olmadan yaşamaya devam ettikleri ve halkın başında batıya hizmet eden suçlu yöneticiler olduğu sürece bu sıkıntılar devam edecektir. Bu yöneticilerin yalnızca kan döktüklerini, servetleri yağmaladıklarını, koltuk uğruna mücadele ettiklerini, sömürgeci kafir batının çıkarlarına hizmet etmek için ülkeyi ve insanları sattıklarını gördük.

Yemen halkı, Mahvit ilinin Melhan ilçesindeki Hemdan bölgesinin sakinlerinin resmi yetkililerden yardım çağrılarını izledi. Ancak bu çağrılar, insanların yaşadığı felaketlere karşı ilgisizlik ve kayıtsızlık olarak karşılık buldu. Felaketten iki gün sonra Sana'daki SABA Haber Ajansı başkanı, yolların kapalı olması nedeniyle bölgeye hâlâ ulaşamadığını belirtti. Bu açıklama, insanların canları ve malları konusundaki ihmalkârlığın hangi boyuta ulaştığını gözler önüne seriyor. Kurtarma, barınma ve acil yardım görevleri tamamen toplumsal inisiyatife bırakılmış durumda! Tüm imkanlarıyla bir devletin, felaketzedelere yardım ulaştıramaması akla mantığa sığar mı?

Sana yönetiminin topladığı vergilerin haddi hesabı yok. Artık hiçbir devlet kurumu hizmet odaklı değil, hepsi gelir getiren kurumlar haline geldi. Aynı şekilde, sözde meşru bölgeler de kaynaklara ve servetlere sahiptir, ancak bunlardan yalnızca yetkililer ve nüfuz sahibi kişiler faydalanmaktadır. Bu yöneticilerin, önceki yöneticiler gibi en belirgin sloganı, yönetimin bir ganimet (güç ve servet) olduğudur. Haksız ve haram vergiler gibi batıl yollarla insanların mallarını yiyorlar, ümmetin kaynaklarını halktan mahrum bırakıyorlar. Amaçları, karınlarını ve ceplerini doldurmak olup, halkın çektiği sıkıntılara ve acılara aldırış etmiyorlar. Nereye giderseniz gidin, en basit konularda bile bir ilgi veya bakım bulamazsınız. Bu yöneticiler, halkın işlerini gözetmenin kendi sorumlulukları olduğunu göz ardı ediyorlar. Görevleri barajları korumak, yolları açmak, onarmak, sel yataklarında yaşayan insanları güvenli bölgelere taşımak, altyapıyı sağlamak, sağlık ve hizmet bakımını temin etmektir...

İslam'da bir yönetici, ümmetin koruyucusu ve hizmetkârı olmalıdır. İbn Ömer'den (Allah her ikisinden de razı olsun) rivayet edildiğine göre, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:

«فَأَلَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ» [Buhari] Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bizim için en güzel ve en ideal örnektir. Buhari'nin Enes'ten rivayet ettiğine göre,

«كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَأَشَجَعَ النَّاسِ، وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَانطَلَقَ النَّاسُ قَبْلَ الصُّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ فَدَسَبَ النَّاسَ إِلَى الصُّوْتِ وَهُوَ يَقُولُ: «لَنْ تُرَاعُوا لَنْ تُرَاعُوا»، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِيٍّ مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ، فِي عُنُقِهِ سَيْفٌ، فَقَالَ: «لَقَدْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لَيَبْحَرُ» **"Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanların en iyisi, en cömerdi ve cesuru idi. Bir gece Medine halkı yüksek bir ses duyarak korkmuş ve sesin geldiği tarafa doğru gitmişlerdi. Bir atın üstüne atlayarak hepsinden önce sesin geldiği yöne atını süren**

*Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise dönerken onlara rastlamış ve boynunda kılıcı onları "Korkmayın, korkmayın!" diye teskin etmiş ve at için de: "Onu pek süratli buldum" buyurmuştur.*

**Ey Müslümanlar!** İnsanlığı zalimlerin ve despotların kötülüklerinden kurtarmanın tek yolu, İslam'ın uygulanabilir bir sistem olarak hayata geri dönmesidir. İslam, tüm insanlığın ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle de Müslümanların işlerini gözeten ilahi bir sistemdir ve gerçek anlamda bakım ve koruma sağlayan yegâne sistemdir.

حزب التحرير

**Hizb-ut Tahrir**

Yemen Vilâyeti

Medya Bürosu

**Tel:** +(967) 733 856 316 | **E-Mail:** h1924hi@yahoo.com

[www.hizb-ut-tahrir.org](http://www.hizb-ut-tahrir.org) | [www.hizb-ut-tahrir.info](http://www.hizb-ut-tahrir.info) | [www.turkiyevilayeti.com](http://www.turkiyevilayeti.com)