

Basın Açıklaması

Hilafetin Yıkılış Yıldönümü Ağlamak ve Feryadı Figan Etmek İçin Değil, Aksine Çok Çalışmak ve Gasp Edilen Bu Görkemi Yeniden Diriltmek İçindir

Allah *Subhânehu ve Teâlâ* Muhkem Kitabında şöyle buyurdu:

“Aralarında, Allah’ın indirdiği ile **hükmet. Onların arzularına uyma ve Allah’ın sana indirdiğinin bir kısmından seni şaşkınlıklarından sakın.**” [Maide 49] Nebi *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* de şöyle buyurdu:

“**İmam bir kalkandır, arkasında savaşılar ve onunla korunulur.**” [Buhari] İman kalkandır demek, örtü gibi demektir. Çünkü imam, düşmanın Müslümanlara zarar vermesini ve insanların da birbirlerini öldürmesini engeller, İslam’ın özünü korur.

Ey Suriye halkı! Ey Huda Peygamber Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in hakkında şöyle buyurduğu kimseler!

“**Şam halkı bozulunca, sizde hayır yoktur.**” [Tirmizi] Hiç şüphe yok ki bu günlerde bütün kalpleri hüznü boğan elim bir hadisenin yıldönümünü yaşıyoruz. Yani 28 Receb 1342 yılında İngiliz ajanı mücrim Mustafa Kemal tarafından Hilafetin yıkılışının 95. yıldönümüdür. O zamandan beri de biz, kurtlar sofrasındaki öksüzler gibi olduk. Kâfir Batı, devletimizi elliden fazla paçavra devletçiğe böldü. Her bir paçavra devletçiğin tepesine de kendi çıkarlarını koruyan ve insanlara azgınlık yapan bir ajan dikti. Her ülkeye ait ulusal bir marş bir de bayrak verdi. Yetinmedi, sömürgecilik bu bayrağı kendi elleriyle çizdi. Çizdi ki Müslümanlar, bir gün tek bir devlet altında, Hilafet devletinde, izzetli yaşadıklarını unutup gitsinler. Topraklarımızı yakıp yıkan, haysiyetimizi çiğneyen, kanlarımızı akıtan ve bedenlerimizi parçacıklara ayıran işte bu kâfir Batıdır. Sonra şerli yöneticiler tarafından kızgın demir ve ateşle yönetilmeye başladık. Tek bir Halife, tek bir devlet ve tek bir ordunun gölgesi altında onurlu bir hayat ve iyi bir yaşamın ardından acı ve sefaletle gömüldük.

Biz burada ağlamak ve sızlamak, ağlatmak ve sızlatmak için Hilafetin yıkılış yıldönümünü anacak değiliz. Anıyoruz ki gayretimizi ve gayretlerinizi bileyelim. Hilafeti yeniden diriltmek için özveriyle çalışan kardeşlerle beraber ciddi bir çalışmaya girelim. Hilafet, Allah *Subhânehu ve Teâlâ*’nın vaadini, Peygamber *Sallallahu Aleyhi ve Sellem*’in de müjdesidir. Ebu Davud’un Huzeyfe’den rivayet ettiği bir hadise göre Rasûl *Sallallahu Aleyhi ve Sellem* şöyle buyurdu:

“**Sonra Nübüvvet metodu üzere Hilafet olacaktır.**” Dikkatli ve uyanık olun. Sakın caniler devriminizi çalmasın. Sakın Hilafetten başka bir şeye razı olmayın. Hilafet, Rabbinizi razı eder, sizi izzetinize yeniden kavuşturur, fedakârlıklarınızı taçlandırır... Allah’ın izniyle elbette ki Hilafet, dirilecektir. Biz onu yakinen görüyoruz, çünkü alametleri ufukta belirdi. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* onu bizim ve sizin ellerinizle nasip eylesin. İşte çalışanlar, bu büyük onura nail olmak için çalışsın.

Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurdu:

“**Ey iman edenler! Ya أيها الذين آمنوا استجبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون**” Size hayat verecek şeylere sizi çağıracağı zaman, Allah’ın ve Rasûl’ünün çağırmasına uyun ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, O’nun huzurunda toplanacaksınız.” [Enfal 24]