

Basın Açıklaması**Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti, Hükümetin IMF İşbirliğiyle Akaryakıt Fiyatlarına Yaptığı Benzeri Görülmemiş ve Mantıksız Zamları Protesto Etti**

11 Ağustos 2022 Cuma günü Cuma namazından sonra **Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti**, "Hükümet, IMF işbirliğiyle akaryakıt fiyatlarını çılgınca yükseltti... Kâfir Batının ekonomik hegemonyasından ancak Hilafet ile kurtulabiliriz" başlığı altında Dakka ve Chittagong'daki çeşitli camilerde protesto gösterileri düzenledi. Gösterilerde konuşmacılar, IMF ve Dünya Bankası gibi Batı kurumlarının İslam ülkeleri de dâhil olmak üzere Üçüncü Dünya ülkelerini nasıl borç tuzağına düşürdüklerinden, ülkenin ekonomik gücünü yok ettiklerinden, onu tamamen yabancı ülkelere bağımlı hale getirdiklerinden, yerel ve küresel kapitalistlerin büyük servetler kazanmasına izin verdiklerinden bahsettiler. Konuşmacılar, hükümetin akaryakıt fiyatlarını yükseltmek için kullandığı yalanları ve aldatmacaları deşifre ettiler. Hükümetin IMF'nin komplosunu gizlemek için uluslararası piyasadaki yüksek fiyatları, devletin ettiği zararları veya Hindistan'a yapılan kaçakçılık gibi nedenleri bir gerekçe olarak kullandığını söylediler.

Konuşmacılar, IMF politikalarıyla ilgili şunları söylediler: Kötü şöhretli kapitalist kurum IMF, tam bir fırsatçıdır. Başta enerji sektörümüz olmak üzere ekonomimizi felce uğratan kapitalist özelleştirme politikasını ve sömürgeci gündemi dayatacaktır. IMF politikası uyarınca ardışık laik rejimler, devlet enerji yönetimine (BAPEX) asla yatırım yapmadılar. Chevron, ConocoPhillips vb. gibi yabancı sömürgeci şirketlerin Üretim paylaşımı sözleşmesi (PSC) kapsamında petrol-gaz minerallerimizi yağmalamasına izin verdiler. Enerji üretim sektörünü açgözlü yabancı şirketlere (ABD'li Palli Biddut şirketi gibi) ve yerel şirketlere (Summit Group gibi) peşkeş çektiler. Geçmişte sömürgeciler, doğal kaynaklar ve mineraller için bu toprakları işgal ederlerdi. Ancak bugünün 'özgür dünyasında' hain kukla yöneticilerle işbirliği yapan IMF ve DB gibi kurumlar, bir ülkenin kaynaklarını yağmalıyor, enerji egemenliğini felce uğrıyor, böylece her zaman kâfirin merhametine bağımlı kalıyor. Dolayısıyla Batı destekli yozlaşmış elitlerin ve yöneticilerin, IMF'nin özelleştirme programı ile enerji sektöründe servet kazandıklarını görüyoruz. Akaryakıt zamlarının bedelini ise sıradan insanlar ödüyor. Bu nedenle doğal olarak IMF, hükümete kapitalist elite "kapasite ücreti" sağlamaktan vazgeçmesi için baskı yapmıyor. Aksine kitlelerin yaşamını daha da zorlaştıran akaryakıt üzerindeki sözde sübvansiyonları kaldırması için baskı yapıyor. Bütün bunlar, biz Müslümanlara bir ders olmalıdır. IMF veya herhangi bir kapitalist sisteme veya devlet veya herhangi bir insan yapımı düzene dayanarak ilerleme ve refah sağlanamaz. Yüce Allah Kuran'da şöyle buyurmuştur:

**"Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi!"** [Ankebut 41]

Son olarak konuşmacılar şunları söylediler: **Ey halk!** Nübüvvet metodu üzere Hilafetin kurulmasına çağrıda bulunmalısınız. Çünkü insanları bu sefaletten ancak Hilafet kurtarabilir. Hilafetin enerji sektörünü sübvansiyon etmesine gerek kalmayacak, çünkü enerji ve mineraller İslam'a göre 'kamu malı'dır. İnsanlar düşük maliyetle veya ücretsiz olarak doğrudan kamu malından yararlanabileceklerdir. Ekonomisini Şeriatın reçetesine göre düzenleyecek, sömürgecilerin veya IMF, Dünya Bankası gibi kurumların ekonomik işlerine müdahale etmesine izin vermeyecektir. Halife, kurtarma paketi için asla bu emperyalist kurumlara başvurmayacaktır çünkü Hilafet dolara dayalı para sistemine kesinlikle boyun eğmeyecektir. Ekonomi gerçek mal ve hizmetlere dayanacak, para birimi altın ve gümüşe endeksli olacaktır. Dolayısıyla böylesi bir enflasyon ya da temel gıda mallarında ani fiyat dalgalanmaları yaşanmayacaktır. Kapitalist sistem bizi yıkımın eşiğine getirdi, bizi Batılı güçlere borçlandırdı ve insanların sefaletine yol açtı. Ancak sadece Allah *Subhânehu ve Teâlâ*'ya tevekkül etmeliyiz. Allah *Subhânehu ve Teâlâ*, bu beladan kurtulmamız için mutlaka bir yol kılacaktır:

**"Kim benim hidayetime uyarırsa, artık o, dünyada ne sapar, ne de bedbaht olur."** [Taha 123]