

Basın Açıklaması**Hindistan'ın Benzeri Görülmemiş Su Saldırıcılığı Bangladeş Üzerinde Siyasi Baskı Kurmayı Amaçlıyor  
Hindistan'ı Düşman Devlet Olarak Tanımaktan Başka Çare Yok**

**Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti**, 23 Ağustos 2024 Cuma günü, Ulusal Mescid Beytül Mukarrem'de kılınan Cuma namazının ardından Hindistan'ın Bangladeş'e yönelik su saldırısını protesto etmek üzere bir gösteri ve yürüyüş düzenledi. Hizb-ut Tahrir üyeleri protestolarda birer konuşma yaptı. Bijayanagar Mor'a, oradan da Dainik Bangla Mor'a doğru yürüyüşe geçen kortej, tekrar Beytül Mukarrem Kuzey Kapısı'na gelerek dualarla son buldu. Protestoda konuşan konuşmacılar aşağıdaki noktaların altını çizdiler:

Hindistan, Bangladeş üzerinde siyasi baskı kurmak için Bangladeş'e karşı benzeri görülmemiş bir su saldırısı başlattı. Hiçbir uyarıda bulunmadan Dumbur Barajı'nın kapaklarını açtı ve Bangladeş'in on bölgesinde milyonlarca insanın evinin sel suları altında kalmasına neden oldu. İnsanlar, evlerini ve mülklerini korumak bir yana, hayatlarını kurtarmanın derdine düştüler. Elektrik kesintisi ve mobil iletişimin kesilmesi nedeniyle aileler büyük bir endişe içindeler. Ani selden etkilenen çocuklarının ve yaşlı ebeveynlerinin son durumlarından habersizler, hatta aile üyelerinin hayatta kalıp kalmadığını bile bilmiyorlar. Hindistan'ın devam eden saldırıcılık politikası, Müslümanların çoğunlukta olduğu bu ülkenin halkına düşmanlıktan başka bir şey değil. Allah *Subhânehu ve Teâlâ* şöyle buyurmuştur:

تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا "İman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudiler ile Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün." [Maide 82]

Ülkedeki bu kriz anında **Hizb-ut Tahrir / Bangladeş Vilayeti**, ülkenin yönetimini, donanmasını, ordusunu, hava kuvvetlerini ve halkın tüm kesimlerini, selden etkilenen insanların canını ve malını korumak için tüm imkanlarını seferber etmeye çağırdı ve halkı, şu talepler için harekete geçmeye davet etti:

1- Ülke halkının beklentileri doğrultusunda Hindistan büyükelçiliği derhal kapatılmalı ve Hindistan düşman devlet ilan edilmelidir. Hindistan ile imzalanan tüm İslam karşıtı ve devlet karşıtı anlaşmalar ve mutabakat zaıtları derhal iptal edilmelidir.

2- Ülkenin askeri ve sınır güvenlik güçleri BGB, Hindistan'dan gelebilecek herhangi bir saldırıya karşı hazırlıklı olmalı ve bu güçler, düşman bir devlete karşı koyabilecek güçlü bir kuvvet haline getirilmelidir.

3- Hindistan'ın Pilkhana katliamı komplosunu uygulayan Hasina ve çetesi yargılanmalı ve ibret verici cezalara çarptırılmalıdır.

4- Hindistan, ülkedeki laik ajan rejimlerin Hindistan yanlısı politikaları nedeniyle son elli yıldır saldırılarını sürdürüyor. Bu rejimler, sözde Hindistan'a karşı olduklarını ileri sürdüler, ancak gerçekte Hindistan saldırıcılığı karşısında hiçbir etkili adım atmadılar. Bu nedenle bu ajanlar reddedilmeli.

5- Her şeyden önemlisi Hindistan'ın tüm saldırıcılıklarına kalıcı olarak son vermek için Hindistan'ı tekrar Müslüman yönetimi altına almak amacıyla ileri görüşlü ve uzun vadeli bir plan benimsenmelidir. Çünkü sadece Müslümanların yönetimi altında bu bölgenin insanları din, ırk ve kast farkı gözetmeksizin birlik içinde mutlu ve müreffeh bir yaşam süreceklerdir.

Son olarak, konuşmacılar, halka Nübüvvet metodu üzere Hilafet'in kurulması için harekete geçme çağrısında bulunarak konuşmalarını sonlandırdılar.